

*Mijn barmhartigheid zal met hem wezen (mis
der martelaren)*

†

Godvruchtig aandenken van den Heer

Octaaf-Leo PROVENIER

zoon van

Pius en van wijlen Ida HAEGEMAN

*geboren te Ophasselt den 21-8-1923 en als politie-
ke gevangene omgekomen in het Kamp te Lu-
ckenwalde den 27-3-45.*

*Gelijk tal zijner makkers en vrienden, werd hij
op brutale wijze aan de liefde en genegenheid
der zijnen onttrokken en in een vreemd en vijan-
dig land meegesleept, waar hij een vreeselijken
dood vond. Mijne dagen zijn vergaan als rook, ik
ben als gras geslagen en mijn hart is verdord.*

(Ps. C1 5-6.)

*Zalig die vervolging lijden om de rechtvaardig-
heid want het rijk der hemelen behoort hun toe.*

(Math V 10.)

*De zielen der rechtvaardigen zijn in de handen
van God en de kwellingen des doods zullen hen
niet treffen. Voor de oogen der dwazen schenen
zij te sterven doch zij zijn in vrede (Sap. III 1 à 5)*

*Vaartwel, teerbeminde Vader en duurbare zus-
ters, broeders en bloedverwanten ! Gij allen zijt in
diepe droefheid doch weent niet gelijk dezen die
geen hoop hebben. Bidt veel voor mij : ik ga naar
het hemelse Vaderland en daar met moeder ver-
eenigd, zullen wij voor U bidden, U troosten en U
beschermen, den dag afwachtede waarop wij
elkander zullen wederzien.*

*Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust (7 j. afl.)
Zoet hart van Maria, wees mijn toevlucht
(300 dag. afl.)*



De families PROVENIER

HAEGEMAN

zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming hun betoond bij het over-
lijden van hun dierbaren afgestor-
venen

DANKEN U.

U uitgever R. De Vos, Ophasselt