

Ik ben bereid

Uw vroom gebed wordt gevraagd
voor de zielerust van de Heer

Albert, Cyriel PROVOST

**weduwnaar van Mevrouw MARTHA BOURLEZ
echtgenoot van Mevrouw JULIENNE COLPAERT**

geboren te Ronse op 3 september 1900 en
overleden te Ronse op 12 februari 1975.
Gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Onze dierbare overledene stond bij iedereen gekend als een rechtschapen en goed man. Heel zijn leven heeft hij geijverd voor het welzijn van zijn dierbaren. Door zijn vriendelijkheid en jovialiteit kende hij vele vrienden.

De dag is aangebroken dat de Kerk voor hem zingt : « Imparadisum » - « Dat de engelen U ten paradijze geleiden ».

Gans onverwacht heeft Albert het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. We wisten wel dat zijn gezondheid niet al te best was, maar toch durfden we nog hopen op vele jaren van geluk met zijn echtgenote.

Aan elk mensenleven is een grens gesteld en niemand overschrijdt de vastgestelde eindmeest. Albert was een man die opgeruimd de wisselvalligheden van het leven aanvaardde zowel in goede als in kwade dagen.

Mijn beste vrouw, m'n goede kinderen, het is hard menselijk. Smartvol is die pijn die deze wonde slaat. Troost U samen, bidt samen, dat is christelijk, het zal U sterken.

Dierbare familie, vrienden, aanvaard mijn laatste groet, tot teken van afscheid, maar niet voor altijd. - Tot weerziens in het eeuwige Vaderhuis.

Hemelse Vader, laat onze dierbare overledene delen in het geluk van Uw goddelijke liefde, laat het goede en het schone in zijn leven openbloeien in uw hemels licht en moge de gedachte aan hem ons sterken in het geloof in de verrijzenis en in onze roeping tot eeuwig leven bij U.

Mevrouw Albert PROVOST-COLPAERT,
De Heer en Mevrouw Armand REDELE-
Monique MINNAERT en kinderen,
De Heer en Mevrouw Raymond MINNAERT-
Paulette JANSSENS en kinderen,
De families PROVOST, COLPAERT,
BOURLEZ en MINNAERT,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming en gebeden.