

Moge zij nu rusten in de palm van Gods hand.
Gedenken wij biddend de ziel van Mevrouw

Anna PROVOST

weduwe van de Heer **Maurice Vanden Hecke**
echtgenote van de Heer **Amand Weytsman**
geboren te Kwaremont op 9 november 1909 en
godvruchtig overleden te Ronse op 25 december
1988, gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Graag hadden haar geliefden hun dierbare Anna
nog lang bij zich gehouden, maar na een korte ziekte
is ze toch van ons heengegaan. We zeggen "graag",
want zo is het. Hoe kan het ook anders als we denken
aan haar manier van leven: offervaardig, dienstbaar,
moedig, troostend, weldoend.

We vergelijken haar graag met onze moeder
Maria, aan wie we rond Kerstmis veel denken en die
voor Anna voorbeeld en kracht was.

Ook zij was de liefdevolle echtgenote en moeder,
die er altijd was voor haar gezin. In zeer moeilijke
jaren heeft ze hen met veel offer en inzet omringt met
haar liefde.

Ook zij was dienstbaar. Niemand in familie of
gebuurte deed tevergeefs beroep op haar. Steeds
stond ze naast hen, vooral in moeilijke momenten van
ziekte en sterven. Met vaardige handen en troostende
woorden wist ze veel leed te verzachten. Zelfs in haar
oude jaren wist ze velen te plezieren met o. a. hand-

werkjes en kaartje te leggen.

Zoals Maria was ze ook moedig en heeft ze
verduuldig haar kruis gedragen. Midden de oorlogsja-
ren werd haar goede man ziek en stierf, haar achter-
latend met vier kinderen. Maar, nadien geholpen door
haar tweede man, die een zeer goed echtgenoot en
vader was, heeft ze haar gezin alles gegeven wat het
nodig had en wist ze van haar huis een echt warme
thuis te maken.

Zij was ook moedig in lijden en pijn. Alles
verdroeg ze en stopte ze weg om haar geliefden en
anderen niet tot last te zijn. Haar kracht haalde ze in
gebed, H. Mis en vertrouwen op Jezus en Maria.

Zoals Maria was ze ook gelukkig, want zo
iemand krijgt veel wederliefde, dank, waardering en
dat is echte vreugde. Op haar beurt was ze dan ook
zelf weer zeer dankbaar voor alle goede zorgen en
genegenheid van haar geliefden.

Zo zal ook de Heer haar nu belonen met eeuwi-
ge vreugde. Moge dit, samen met de vele goede herin-
neringen, voor haar geliefden de grote troost zijn.

Namis op zondag 29 januari 1989 om 10 uur.

Heer Amand WEYTSMAN, kinderen, kleinkinde-
ren en achterkleinkinderen,
De families,
danken u voor uw gebed en deelname in hun rouw.

Rouwleiding Devos. Tel. 055/ 21.37.40.