

Onze Vader die in de hemelen zijt... Uw wil geschiede
op aarde als in de Hemel.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

EMIEL-HECTOR-ALFONS PROVOST

Lid van de Muziekmaatschappij «Onder Ons»

Vereerd met verscheidene Eretekens

geboren te Melden, op 18 augustus 1884 en godvruchtig overleden te Oudenaarde, op 20 januari 1959. voorzien van al de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

— — —

Na een werkzaam leven mocht hij van een rustige oude dag genieten omringd van de achting van allen en de zorgzame genegenheid zijner familie. Zijn minzaam karakter en rechtgeaardheid heeft hem vele vrienden bezorgd die nu treuren om zijn heengaan. Hij heeft God gediend in onderwerping van Zijn geboden. Hij was goed voor zijn evenmens, zijn rechterhand wist niet wat zijn linker gaf en zijn teveel wierd aan goede werken besteed. Moge de goede God zijn trouwe dienaar in barmhartigheid opnemen omwille van het goede dat hij deed.

Duurbare familieleden en vrienden, treur niet over mijn afsterven, Gods wil geschiede, en gedenk dat ik het tijdelijke vol ellenden verwissel voor het eeuwige waar 't geluk bestendig is. Dank voor al uw genegenheid en uw zorg: God zal 't U lonen. Bidt voor mijn zielernst. Duurbare vrienden van het muziek, u vooral dank ik om uw toewijding. wij hebben met elkaar vele gezellige uren gesleten: blijf trouw aan uw ideaal.

Mevrouw Alfred **VANDEWIELE-PROVOST** en kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen

Mijnheer en Mevrouw Alfons **QUIQUEMPOIX-PROVOST**;

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen

Mijnheer en Mevrouw François **PROVOST-VANDE CASTEELLE**;

De dochter en kleindochter van wijlen

Mijnheer en Mevrouw Theofiel **PROVOST-DEMEDTS**;

De families **PROVOST** en **VANDEKERCKHOVE**.

*danken U van harte om uw gebeden
en uw blijken van innige deelneming.*

Druck. M. Gesthuys-Van Brabant, Leupegem