



*Geef rust o Heer,
Geef uw vrede aan de doden...*

GEDENK IN UW GEBED

DE HEER

Gilbert PROVOST

echtgenoot van Mevrouw

Julia CAPIAU

geboren te Carvin (Noord-Frankrijk)
op 25 juni 1914

en overleden te Oudenaarde op 31 maart 1985,
gesterkt door de Heilige Sacramenten der zieken.

Het leven van ieder mens heeft eigen zin en betekenis, waardoor het dat leven wordt van dié mens, onderscheiden van alle anderen. Zo was ook het leven van Gilbert: niet gemakkelijk verlopend, maar moeizaam en door beproeving getekend.

Het werk in de mijnen, dat hij opnam voor zijn gezin, heeft hem zwaar getekend voor de rest van zijn leven. De beproevings rond hem werden hem niet gespaard en maakten het hem moeilijk om dragen. De laatste maanden waren nog pijnlijker, door gevorderde ziekte en het vooruitzicht van een naderend einde. Met goede wil heeft hij getracht te aanvaarden. Nu vertrouwen wij hem toe aan de Heer, voor wie wij allen leven.

Julia, mijn goede en geduldige vrouw, veel hebben wij samen doorgemaakt. Dank u, voor het leven dat wij samen deelden in lief en leed. Ik vraag u, en allen die mij duurzaam zijn: gedenk mij in liefde waar ik goed deed, wees begripvend waar ik faalde. En vooral, gedenk mij in uw gebeden.

Heer onze God, wij bidden U voor Gilbert. Laat hem over de dood heen thuis komen bij U en schenk hem de rust, die Gij uw kinderen hebt toegezegd in eeuwigheid.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De namis wordt opgedragen op zaterdag 13 april 1985 om 20 uur.

Voor uw gebed en uw medeleven dankt U de familie:

Julia CAPIAU, zijn echtgenote;
Paul en Maria PROVOST-SPIERS en kinderen,
André en Josiane AELVOET-PROVOST en kinderen,
Marc en Marie-Louise PROVOST-ROMAN en kinderen,
Dirk en Kathy PROVOST-BAUWENS,

De families PROVOST, DE LANGHE, CAPIAU en
VERSTRAETEN.

Drukk. DE MEESTER, Oudenaarde