



Vroom aandenken aan

MEVROUW

Julia PROVOST

echtgenote van de Heer Hypoliet AELVOET

geboren te Etikhove op 4 juni 1911
en godvruchtig overleden te Ronse op 17 februari 1995
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden, Etikhove

Nergens stond zij vooraan en in totale dienstbaarheid heeft zij haar hele leven vervuld.

Onrustig was haar hart, steeds bekommerd om alles, steeds bezig, tot zij nu de echte rust heeft gekregen in de nabijheid van God.

Want voortdurend opnieuw gaat vooral Zijn aandacht naar allen die eerbiedig met Hem leven en al wat klein en nietig is voor deze wereld bekroont Hij met een bijzondere aandacht.

In Zijn naam vandaag bekronen wij Julia voor de zegen die haar leven voor ons op aarde was.

62 jaren huwelijk, samen met haar echtgenoot, in goede en kwade dagen, vol bekommernis en zorgzaamheid, een voortdurende aandacht voor de kinderen die hun leven vervullen, de grote vreugde om de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Er was zo enorm veel om zorg voor te dragen en tot het laatste ogenblik was zij er om bekommerd.

De natuur heeft niet veel tijd nodig om een mensenleven tot verleden tijd te maken.

Maar vanuit ons geloof en gedragen door Gods liefde weten wij dat het leven sterker is dan de dood.

Ook vandaag leeft Julia, thuis bij God, maar zeker vastgeankerd in ons hart en in ons geheugen.

Haar naam blijven wij verder uitspreken en elk van ons beleven wij nu op een persoonlijke manier wat zij voor ons waard is geweest.

Als echtgenote, als moeder of grootmoeder, als familielid, in de vriendenkring, in deze christelijke gemeenschap, bij vallen en opstaan, zij deed haar taak en daarom zeggen wij vandaag met verdriet maar diepgemeend: Dank U, Julia.

Hypoliet Aelvoet, *haar echtgenoot;*

André en Gilberte Aelvoet-Vanderhaeghen,
kinderen en kleinkinderen,

Ghislain en Andréa Vander Mijnsbrugge-Aelvoet
en kind,

Emiel en Martha Viaene-Aelvoet en kind,

José en Rosane Aelvoet-Vanhoolandt en kinderen,
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen;

De families Provost-Van Nieuwenhuyze en
Aelvoet-Wattelainne

*danken voor de bliken van
deelname in rouw en gebeden.*

Namis: in de Kapel van het Hospitaal op zaterdag 4
maart 1995 om 18.30 uur.

Drukk. Botteldoorn - Maarkedal
Begr. D'Hondt - Oudenaarde