

Heer Uw Heilige Wil geschiede.



BID VOOR DE ZIEL
van MEVROUW

LEONIE PROVOST

weduwe van Mijnheer

BENOIT VAN VAERENBERGH

geboren te Nieuwerkerken op 16 mei 1876 en er
plotseling overleden op 2 oktober 1957.



"De mens wikt en God beschiikt,—De dood komt als een dief in de nacht. Hoe dikwijls moeten we de waarheid van die twee gezegden weer vaststellen. Zwakke mensen als we allemaal zijn is het dus meer dan nodig dat we ons op de dood voorbereiden terwijl we er nog de tijd en de gelegenheid toe hebben.

Allemaal hebben we onze fouten en gebreken, maar ook allemaal mogen we rekenen op de barmhartigheid van God die onuitputtelijk is. Met de psalmist moeten we zeggen: "Indien ge rekening houdt met onze gebreken en onze tekorten, Heer wie zal er dan overblijven?,"

Dierbare kinderen, ge hebt me een schone cude dag gegeven. Natuurlijk zou ik graag nog enkele jaren gebleven zijn maar we weten dat we allemaal eens moeten gaan en zoals God het regelt is het goed. Ik dank u voor uw genegenheid en uw goede zorgen; bidt voor mij, ik ook vergeet u niet.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Uitg. André De Ryck. Nieuwerkerken.

Mijnheer en Mevrouw

Charles Van Vaerenbergh-Dieusaert,
kinderen en kleinkinderen,

Mijnheer en Mevrouw

Jean Van Vaerenbergh-De Raeve,
kinderen en kleinkinderen,

Mijnheer en Mevrouw

Egidius Van Vaerenbergh-De
Saedeleer.

De familiën: Provost,

Braem,

Van Vaerenbergh en

Godefroy,

BEDANKEN.