

+

ZALIG AANDENKEN AAN DE JONGE HEER
Marc, Joseph, Omer PROVOST

zoon van Heer en Mevrouw
Leon PROVOST - DE MEULEMEESTER

geboren te Ukkel op 3 juli 1954 en overleden te
Gent op 3 augustus 1967 ten gevolge van een
smartelijk ongeval, gesterkt door de H.H. Sakra-
menten en de Pauselijke Zegen.

Jong-verkenner van het V.V.K.S.
Berten Rodenbachgroep - Etikhove
Leerling aan het Sint-Gabriël Instituut te Kortrijk

MARC legde pas drie maand geleden zijn
scoutsbelofte af.

„Ik beloof op mijn erewoord met Gods hulp en
naar best vermogen :

— mijn plichten te vervullen, jegens God, Kerk en
Land.

— andere mensen te helpen waar ik kan.

— de scoutswet te gehoorzamen.

MARC, vol jeugdig enthousiasme, voelde zich
berekend deze belofte na te leven, en in zijn scouts-
gebed met overgave te bidden : „Zo zijt Gij voor-
gegaan, o Heer, uw spoor wil ik volgen, waarheen
het ook leidt”.

Dit spoor leidde vroegtijdig tot de Heer. MARC
was gereed. Rechtgeaard zoals hij was, lag zijn
hart op zijn handen om hulpvaardig te zijn; daar-
toe putte hij de kracht in zijn diepe godsdienstzin.

Hij was de vurige H.P.L. die immer in de bres
sprong voor zijn patroelje.

Liefste moeder en vader, ik weet hoeveel ge
van me hield, laat nu al uw liefde naar zusje
en broertje gaan. Dank om uw vele en grote
zorg voor mij.

KRISTIEN en HENDRIKJE hou steeds van uw
ouders en grootouders zoals ik altijd van u heb
gehouden.

Dank lieve grootouders om de goede ouders
die u mij gegeven hebt; troost elkaar.

Beste familieleden, vrienden, scoutsbroers,
laat onze harten en geest verenigd blijven.

Mijn leraars heb dank voor uw toewijding.

Beste klasmakkers dank voor uw vriendschap.

’t Weze geen vaarwel ! Bidt allen voor mij !
Dat de beproeving u nader bij elkaar bringe
en nog nader bij God.

Vader uw wil geschiede.

†

DE OUDERS EN DE FAMILIEN
PROVOST, DE MEULEMEESTER,
OPREEL EN VANDENBOSSCHE
BEDANKEN U VOOR DE BLIJKEN
VAN INNIGE DEELNEMING.

Fr. E.