

Ik ben de Verrijzenis en het Leven wie in Mij
gelooft, al sterft hij ook, zal leven!



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Margarita, Maria PROVOST

weduwe van
EMIEL SENTRIE

geboren te Melden op 24 augustus 1898 en god-
vruchtig overleden te Oudenaarde op 22 decem-
ber 1977, gesterkt door de H. Sakramenten der
zieken.

Lid van de Kristelijke Gepensioneerdenvond.
Lid van de K.V.L.V.

Hoe broos is 's mensen leven toch : vandaag
nog fris en opgeruimd, en morgen neergeveld.
Gods raadsbesluiten zijn ondoorgrondbaar ;
doch de Heer schikt alles tot ons grootste wel-
zijn. In kristelijke gelatenheid en nederige
onderwerping buigen wij het hoofd voor Gods
vaderlijke Voorzienigheid.

Als goedgehartige moeder heeft, Maria, in
kommervolle toewijding haar gezin grootgebracht,
dat haar fierheid en vreugde uitmaakte en waar-
voor zij steeds bezorgd was.

Na een lang en welbestede leven heeft God
zijn trouwe dienaress tot zich geroepen om
haar het loon te geven dat Hij voorbehoudt
aan diegenen die in Hem geloven, op Hem
vertrouwen en Hem standvastig dienen.

Het is zalige gedachte voor de overledene te
bidden : « Verleen smeken wij, almachtige God,
dat de ziel van uw dienaress Maria, die heden
van deze wereld gescheiden is, door dit heilig
Misoffer gereinigt en van zonden ontslagen,
vergifenis en tevens de eeuwige rust bekomme.
Door Christus onze Heer. Amen ».

Duurbare kinderen, kleinkinderen en familie,
dank voor uw genegenheid en toegewijde zor-
gen ; bewaar steeds het aandenken van moeder
en vergeet mij niet in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Albert en Ivonne VAN SEYMORTIER-SENTRIE,
kinderen en kleinkind,
Jozef en Georgette SENTRIE-DEMETS
en kinderen,

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind;
De families PROVOST-VAN MOORLEGHEM en
SENTRIE-SCHAMP en DE CRIDTS,

danken voor uw medeleven en gebed.

Drukk. F. BOTTELDOORN - Maarkedal (Etikhove)