

Goedertieren Jezus, geef haar de eeuwige rust!



**Bidt voor de Zielerust**

van

**ODILE PROVOST**

echtgenoot van

**EMIEL VAN DE MERGEL**

geboren te Nederbrakel den 21 Februari 1888  
en er godvruchtig in den Heer ontslapen den  
18 September 1947.

Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Weer een schoone haardstede in diepen rouw gedompeld, want moeder is er niet meer en hoe ledig het huis waar moeder verdwenen is!

Zij was een doorbrave vrouw: voor haar man en kinderen was zij de goedheid zelf die zich steeds uitte in zachtmoedigheid en voorzichtigheid; voor haar medemenschen was zij het voorbeeld der naastenliefde die zich toonde door goedhartigheid en mensche-lievendheid. Groot zijn dan ook de verdiensten die zij bij O. L. Heer heeft verworven en in zegening zal haar nagedachtenis blijven bij de menschen.

Dierbare Echtgenoot en beminde Kinderen, vroeg ben ik van U gescheiden, want ik meende nog enige jaren in uw zoet gezelschap te mogen blijven. O. L. Heer echter heeft het anders gewild en geschikt. Onderwerpen we ons allen zonder tegenstribbelen en stellen we maar verder al ons betrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid. Troost en steunt malkander, zoo zijt ge sterk.

Dierbare kinderen, ik vertrouw vader en mijn goede zuster aan uw edelmoedigheid toe: draagt zorg voor hen en O. L. Heer zal U zegenen. Leeft altijd als voorbeeldige deugdzame kinderen gehecht aan God en de H. Kerk. — Bidt voor mij! — Vaartwel en tot weerziens bij O. L. Heer!

Voor de dierbare overledene de 4 akten a, u, b.  
R. I. P.

Mijnheer Emile VAN DE MERGEL en kinderen:  
De Familien PROVOST, VAN DE MERGEL, DE CUBBER,  
FAINGNAERT:

Bedanken U voor de blijken van deelneming in  
den rouw die hen treft.