

Weldra komt Uw Heil!



In de liefde en de eeuwige vreugde
van de Heer werd opgenomen

DE HEER

Armand PRUYT

echtgenoot van Mevrouw
UYTTERHAEGEN Clara

geboren te Oosterzele op 8 oktober 1900,
en er godvruchtig overleden
op 4 januari 1977,
gesterkt door de genademiddelen
van onze moeder de H. Kerk.
Oudstrijder 1940-1945.

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en
de families PRUYT, UYTTERHAEGEN,
DE GEYTER en WALRAED
danken U voor de blijken van
deelneming in rouw en gebed.

Drukkerij De As, Oosterzele, 091/62.70.01
Begrafenisondern. M. Lamiroy, Dorpsplein 19,
St. Lievens-Houtem, tel. 053/62.28.77

Hij wist wat werken was
en waakzaam gadegeslagen
al 't geen, hem toevertrouwd,
bij nachten en bij dagen
bekommerde zijn hart
vol edele vromigheid.

Hij wist wat lijden was,
en heeft, herhaalde malen
wanneer de dood hem kwam
zijn liefste panden halen,
als kristen mens tot God
„Uw wil geschiede” gezegd.

Hij steunde vast en vrij,
op God al zijn vertrouwen,
't zij vroeg, 't zij laat, bereid
om, ook de dood te aanschouwen
en 't kruis te aanvaarden
dat ook hem was opgelegd.

Dat kruis, met kloeke moed
zo lange tijd gedregen,
het zij een kroon nu
voor hem, voor ons een zegen.
't zij een vermaan tot deugd
en tot standvastigheid. (G.Gezele)

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en familie, hebt dank voor Uw toegewijde zorg en hulp. Moge de Heer U daarvoor zegenen. Blijft elkaar genegen en trouw in de herinnering aan vader.
Mijn Jezus, barmhartigheid.