

Laat nu uw dienaar, Heer, in vrede gaan, want
mijn ogen hebben Uw heil gezien. (Psaln.)



BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

CHARLES PRUYT,

weduwnaar van Mevrouw
ANNA DE GROEVE,

geboren te Oosterzele, de 20 december 1885
en er godvruchtig overleden de 28 november 1965,
voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Het leven hier op aarde is een doortocht, een voor-
bereiding op een ander, een schoner, een beter leven,
een leven in eeuwigheid bij God. Daar zal de duurzame
overledene de beloning ontvangen voor zijn lang
vruchtbare leven hier op aarde.

Hij was een man van eenvoud en plicht, openhartig,
goed en gedienschtig voor al wie hij helpen kon.

Het einde van dit vergankelijke leven zag hij naderen
met die gelatenheid en kalmte, die voor de stervenden
de kostbaarste genade is, en voor de overlevende de
zoetste troost.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, laten wij God
bedanken voor de vele schone jaren welke wij samen
mochten doorbrengen. Ik dank U voor de vele goede
zorgen aan mij besteed. Blijft onder elkaar verenigd.

Gedenkt mij in uw gebeden, ik vergeet uw liefde en
toewijding niet.

Bidden wij de Heer opdat Hij ons allen de genade
moge geven om in het eeuwig leven terug verenigd te
zijn.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrouwen.

Drukkerij Lourdault. Oosterzele - Tel. 70.56.19

Mijnheer en Mevrouw Gilbert PRUYT-BLIKI en kinderen :
Mevrouw Weduwe Albert PRUYT-DE CLERCQ en dochter :
Mijnheer en Mevrouw Guido DELEU-PRUYT :
Mijnheer en Mevrouw José VAN DROGENBROECK-PRUYT en kind :

De familie PRUYT ;
De familie DE GROEVE ;
De familie DE GEYTER ;
De familie ELIANO.

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.