

De Heer van leven en dood!
Komt, laat ons Hem aanbidden.



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Joseph, René PRUYT

echtgenoot van
Mevrouw **Rachel Courtyn**

geboren te Oosterzele op 11 april 1898
en er overleden op 23 november 1977,
gezalfd met het H. Oliesel 'in extremis'.

De dood is een kruis, dat wij niet kunnen ontlopen. Ook wij willen ons kruis aanvaarden: onze eigen dood en de dood van hen die ons dierbaar zijn. Moge de hemelse Vader, die het kruis op de schouders van zijn Zoon liet leggen, ons de nodige moed geven om, in navolging van Kristus, ons kruis op te nemen en te dragen.

De dierbare overledene was een minzaam en werkzaam man en echtgenoot. Zoals zoveel anderen kreeg hij zijn deel van 't leven dat iedereen toegemeent wordt: lief en leed deelde hij met zijn gezin. De trouwe liefde en de gehechtheid van zijn echtgenote was een grote steun in zijn laatste, soms moeilijke levensdagen. Met niet zoveel woorden maar met oprecht gemoed was hij daar dankbaar voor.

Dierbare echtgenote en familie, ik dank U voor Uw niet-aflatende en toegewijde zorgen. Al te plots ben ik van U heengegaan, maar blijft mij trouw in Uw herinnering en Uw gebed

Het leven wordt veranderd,
ophouden doet het niet!

Zijn echtgenote, kinderen,
kleinkinderen, achterkleinkinderen
en de families PRUYT, COURTYN,
DE GEYTER en JANSSENS
danken U voor uw deelneming
in rouw en gebed.

Druk. De As, (091) 62 70 01, Heistraat 45, Oosterzele
Begrafenis: J. Wanzele, tel. 62 56 47, Dorp, Oosterzele