

*"Wie in Mij gelooft, zal leven  
ook al is hij gestorven."*



Dankbaar gedenken we

MEVROUW

Alice, Eugenie, Leonie  
PUISSENS

weduwe van de Heer

Armand DEKEYSER

geboren te Ronse op 31 augustus 1905  
en er vredevol ingeslapen  
op 18 januari 1999,  
gesterkt door de ziekenzalving.

---

*De kinderen en kleinkinderen danken  
voor uw medevoelen en medeleven.*

Bedankt Bontje  
voor je glinsterende ogen,  
voor je bewonderingswaardig levensenthousiasme,  
voor je stralende glimlach.

Bedankt Bontje  
voor ieder woord,  
voor iedere babbel,  
voor je levenskracht.

Bedankt Bontje  
voor je altijd klaarstaande handen,  
voor al je fijne attenties,  
voor je groot medeleven met elkeen.

Bedankt Bontje  
voor je blijvende verwondering  
over de kleine dagdagelijkse dingen.  
Bedankt voor je "Bedankt".

Met heel veel liefde blijf je in ons hart bewaard,  
door de vele mooie herinneringen.

Onze Lieve Vrouwe van Wittentak, bid voor ons.