

Heer, elke mens rekest op U, om zalig te worden. (Ps.)

†

Bid voor de ziel van Mijnheer

Leo-Benjaminus-Gislenus Punnewaert

weduwnaar van Mevrouw

HELVIDA RIBBENS

geboren te Geraardsbergen, de 14 september 1879 en aldaar godvruchtig overleden de 26 november 1956, gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden en de Pausselijke Zegen.

Gelukkig de mens, die het aardse leven neemt voor wat het waard is : een doortocht, een voorbereiding op de eeuwigheid. Als van zelfsprekend keert men zich dan naar God, naar zijn wenken en geboden. Zó bereikt men de plaats en de toestand welke God aan elk geschapen wezen vóórschreef.

Deze man was wijs, eenvoudig, God vrezend en bewust dat elke mens in dit leven tegenover Hem en de medemensen zijn plicht te vervullen heeft. Zijn naastbestaanden en vrienden spreken hem dit tot eer en zijn er hem dankbaar om. De liefde welke zijn kinderen hem bewezen werd gedragen, door dankbare en eerbiedige gevoelens. Door

woord en daad heeft hij immers geleerd wat een christelijke Vader voor zijn kinderen betekent. Het blijve hun een ereplicht Vaders gedragingen in hun levenswijze na te volgen en te eerbiedigen.

Lieve kinderen, ik neem afscheid van U uit dit leven ! Uw zorgzame liefde heeft mijn oude dag verblijd ; uw kinderlijke genegenheid was mijn roem en troost. Samen met moeder met wie ik spoedig hoop verenigd te zijn, zullen wij God bidden om uw verder levensbestaan. Blijft christelijk zoals vóórheen en gedenkt uw ouders in uwe gebeden en HH. Missen.

O. L. Vrouw v. d. Oudenberg b. v. h.

Mr en Mw Frans Vanden Berghe-Punnewaert,
Mr en Mw Clovis De Roy-Punnewaert,
Mr en Mw Julian Punnewaert-Maquastiau,
hunne kinderen en kleinkinderen ;
De families Punnewaert, Ribbens,
Clerebout en Van de Roy

Danken U.

Drukk. MOLLAERT