

Het is een zalig en heilzaam gedacht voor de overledenen te bidden, opdat ze van hun zonden ontslagen worden. II Mach. 12

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**Martha PUNNEWAERT**

Echtgenoot van Mijnheer

**JULIEN VAN WAYENBERG**

geboren te Geeraardsbergen den 31 October 1903 en overleden te Overboelare den 9 Februari 1944, voorzien van de laatste HH. Sacramenten.

De duurzame overledene is in den bloei van haar leven ontrukkt aan de genegenheid en liefde van haren echtgenoot en kind. Nog vele jaren had ze kunnen leven tot heil en steun van haar huisgezin. doch de Heer heeft er anders over geschikt. Buigen we het hoofd en zeggen we met onderwerping en in allen ootmoed: Heer uw H. Wil geschiede.

De ware wijsheid hier op aarde bestaat in zoo te leven, gelijk men op zijn sterfbed zal wenschen geleefd te hebben.

Bemide echtgenoot en kind, ik dank u voor uw genegenheid en liefde. Vaartwel! Weent niet als dezen die geen geloof en geen hoop hebben. De hemel is ons vaderland, daar is eeuwig geluk en daar hoop ik u eens weer te zien. Weest me in-dachtig in uw gebeden en goede werken.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Amen.

Dr. Bruylandt, Lessenschestraat, Geeraardsbergen.

*Mijnheer Julien VAN WAYENBERG,  
Mijnheer Hubert VAN WAYENBERG,  
Mijnheer en Mevrouw Petrus VAN WAYENBERG-RIBBENS,  
Mijnheer en Mevrouw Alfons HERREGODTS-PUNNEWAERT en  
dochter,  
Mijnheer en Mevrouw Julien VAN LIEFFERINGE-PUNNEWAERT  
en dochter,  
De familiën Punnewaert, Van Wayenberg, Saligo en Ribbens,*

*danken U van harte voor de blijken van kristelijke deelneming, hun betoond bij het afsterven van hun teerbemide echtgenoot, moeder, schoondochter, zuster, schoonzuster, tante, nicht en bloedverwante*

**Mevrouw MARTHA PUNNEWAERT.**