

Mijn ziel verwacht van U verlossing Heer.

Vroom aandenken aan

DE HEER

Henri PUTMAN

zoon van wijlen

Jules PUTMAN-D'HONDT

geboren te Berchem (Oudenaarde) op 14
maart 1907 en godvruchtig overleden in het
H. Hart ziekenhuis te Oudenaarde op
2 oktober 1983 voorzien van de genademid-
delen der kerk.

Gewapend weerstander.

Lid geheim leger afdeling Berchem.

Oud kaderlid van de firma
De Waele-Van Ceulebroeck.

Lid van de vrije gepensioneerden bond.

Op U blijft steeds mijn ziel vertrouwen Heer,
en zij vertrouwt uw woord en uw beloften.
Deze woorden heeft de dierbare overledene
in zijn leven bewaarheid en juist in dat Gods
vertrouwen vond hij die gemoedsrust die de
wereld zelf ons niet kan bieden. Uit gans
zijn persoonlijkheid drong het tot ons door
wat de woorden uit het Evangelie betekenen :
„Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons
zijn; wie gelooft en Jezus en zijn geboden
onderhoudt, die bezit eeuwig leven en zal
verrijzen ”.

Het valt altijd hard, als iemand van wie wij
houden ons verlaat, vooral als hij alles heeft
gedaan om het leven met hem aangenaam te
maken. Maar omwille van hem zelf moeten
wij onze treurnis trachten te overwinnen, want
zijn grote bekommernis was vooral nooit
iemand tot last te zijn en zo te mogen op-
gaan naar de Heer.

Wij willen dan ook zijn gedachtenis in ere
houden door ons gebed: God onze Heer,
wij vertrouwen onze dierbare overledene toe
aan uw liefde. Wij danken U voor al het
Goede dat Gij ons door hem gegeven hebt.
Bring hem nu thuis in de vreugde van uw
rijk, waaraan geen einde komt. Amen.

danken u voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Juffrouw Monique PUTMAN,
Hr en Mw Willy PUTMAN-ROMMENS,
Jongeheer Bart PUTMAN,
Jongeheer Ben PUTMAN,
De families PUTMAN-D'HONDT,

Druk. Arijs - Kluisbergen