

VROME GEDACHTENIS VAN

DE HEER

JEROME PUTMAN

weduwnaar van Mevrouw

GEORGINE VERPLANCKEN

geboren te Oudenaarde op 17 augustus 1903 en
vroom overleden te Kluisbergen-Berchem, op
11 november 1977,
gezalfd met het heilig oliesel.

—
Heel onverwacht is vader naar de Heer toe-
gegaan. Onverwacht, maar niet onvoorbereid.
Want diepgelovig als hij was, was hij steeds
gereed om naar Gods Vaderhuis te gaan.

Van hem kan men in volle waarheid zeggen :
doe en leef gelijk Jérôme, dan zult ge zeker een
goed mens zijn. Mensen zoals vader zijn er
inderdaad niet veel. Zo echt rechtvaardig, werk-
zaam, plichtbewust, steeds vriendelijk en goed
voor ieder die hij op zijn weg ontmoette. Zo
zal hij ook in ons hart blijven voortleven.

Lieve Monique, sedert moeder overleed zijn
we samen onze weg gegaan ; wij deden het sa-
men zo goed en waren als het ware op elkaar
afgestemd. Maar... aan alles komt een einde,
ook aan ons gelukkig familieleven. Onverwacht
wenkte de Heer mij toe. Heb goede moed : ik
blijf over u waken.

Beste zusters en broer, samen waren wij als
een groot gezin en onze genegenheid voor elkaar
was diep en vast. Heb dank voor uw medeleven
en uw hulp.

Beste familieleden en vrienden, blijf mij in
uw vroom gebed gedenken.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mejuffer Monique PUTMAN,

De families PUTMAN, VERPLANCKEN,
DHONDT en MERRY,

**danken U voor uw bliken van meelevén,
sympathie en gebed.**

druk arijs, kluisbergen