

*En elke keer ik aan je denk  
vermoed ik dat je toch nog leeft,  
en net als vroeger ongemerkt  
in alle stilte om ons geeft.*

*J. Coghe.*

†

Dankbaar aandenken aan

DE HEER

**Hector PYCKE**

echtgenoot van mevrouw Lucie ASCOOP

Geboren te Sint-Kornelis-Horebeke op  
20 juni 1924 en godvruchtig overleden in  
familiekring te Steenhuize op 15 juni 1996,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

---

Pépé, we zullen je zo missen ! We zullen je missen elke dag, in de stalling, op het erf. We zullen je missen alsof je van achter elke hoek, vanuit de kamer, vanop den hof of vanuit zoveel jeugdige herinnering, opnieuw te voorschijn komt getreden. We zullen je missen in de kerk, we zullen je missen op zondag, met ons allen thuis in familiekring aan die lange tafel, waar je samen met moe voor uw kinderen en kleinkinderen het brood hebt versneden en hen ook jouw 72 jaar grijpste

levenservaring. We zullen je missen bij je bezoekjes als een blijde verrassing voor je kinderen en kleinkinderen toen je op ronde waart. Je was graag en veel op de baan.

We wisten het : je werk, uw commerce, uw boeren en hun dieren, ze lagen u als een bezorgde dokter persoonlijk aan het hart. Uw kennersoog, uw zuiver en onbesproken natuurtalent, geen camouflage, maar uw mening rechtuit, had u tot een voor hen onmisbare vriend gemaakt en uw stiel als een echte roeping tot een levenswerk doen uitgroeien. Moe haar trekker en pa de voiture. Niet slecht bedoeld want de vele klanten moesten op u kunnen rekenen. Je was een man van uw woord en geen mens in nood of je sprong ervoor in de bres.

Zeker was je dat voor jouw kinderen en hun 'keuteltjes' jouw koosnaampje voor die lieve kleinkindjes van hen. Zij mochten U gelijk wanneer en gelijk wat vragen. Je was tegelijk een vader, een pépé en een vriend en je had voor elk naargelang, een boontje vóór. We zullen je missen, Hector, vooral ons mama, je dierbare echtgenote, met wie je samen Gods evangelie hebt beleefd en gerealiseerd.

Je hield van uw grond, uw dieren, uw vrienden maar bovenal klopte je hart voor je familie en je gezin net als het heilig hart van Jezus, dat we in de mis die avond vóór je dood herdacht hadden. Het was je laatste wens in je ziekte thuis door mama verpleegd te mogen worden. In haar armen ben je gestorven en je hebt ons net als Jezus en Maria getoond : ook sterven is een kunst. Heilig Hart van Jezus. Bid voor ons.

De families  
PYCKE  
VAN KERKHOVE  
ASCOOP  
DE BRAECKELEER

danken U voor de blijken  
van medeleven.

---

