

*„Ieder die leeft in geloof aan Mij,  
zal in eeuwigheid niet sterven.*

Jo. 11, 26



Als gemeenschap van de Verrezen Heer  
geloven wij in het eeuwig leven van

MEVROUW

**MARIA MARTHA PYCKE**

widuwe van de Heer

**Honoré VAN MAELSAEKE**

Zij werd geboren te Nederename op 2 maart 1897.  
Gelouterd door een langdurige ziekte werd zij door  
de goede God tot het eeuwig leven uitgenodigd  
te Oudenaarde (O. L. Vrouwospitaal)  
op Goede Vrijdag 12 april 1974,  
gesterkt door de sacramenten der zieken

Ruim zes jaar geleden, kort na het overlijden  
van vader, is de lange kruisweg van moeder be-  
gonnen. Zij is als het ware van de ene kruisweg-  
statie naar de andere gesukkeld, om tenslotte bij  
de Heer zelf op de Kalvarieberg aan te komen.  
Verleden jaar werd zij op Goede Vrijdag tot zieke  
van en voor de Lijdende Heer geduid in het sakra-  
ment van de Heilige Zalving. Vandaag eveneens  
op Goede Vrijdag, na die lange pijnlijke loutering  
in lichaam en geest, heeft de Heer haar doodstrijd  
in de zijne opgenomen en geheiligd. Hij heeft ook  
met en voor haar tot de Vader gebeden: "Alles is  
volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest".

Nu mogen wij ook voor haar gelovig vertrouwen in  
de vervulling van het Schriftwoord: "Indien wij met  
Hem verenigd zijn in zijn Lijden, zullen wij ook  
met Hem één worden in zijn verheerlijking".

Goede moeder, wij danken u voor alles wat gij  
in uw leven voor ons gedaan hebt. Het troost ons  
dat wij zo goed konden zijn voor u tijdens uw vele  
beproevingen, vooral tijdens uw langdurige ziekte.  
Wees nu met vader en met al onze overledenen  
een trouwe voorspraak bij de Verrezen Heer. Wij  
zullen u hier echt missen, maar voortaan zijt gij  
voor ons onmisbaar bij Hem. Gij zult voor ons, voor  
heel de familie en voor al uw bekenden veel bidden.  
Vergeet ook de dokters niet, de zusters en het  
personeel van Home Vijvens en van het O.L. Vrouw-  
hospitaal, die u zolang en met zoveel toewijding  
verzorgd en geholpen hebben. Bewaar ons in het  
geloof dat na lijden verblijden komt, na de tijdelijke  
dood het eeuwig leven, na voorbijgaande scheiding  
een weerzien voorgoed, na de donkere Goede  
Vrijdag het vreugdevolle licht van de eeuwig Pasen.

De Heer Michel VAN MAELSAEKE-†VLAMINCK,  
kinderen en kleinkind,

De Heer Richard VAN MAELSAEKE-†DE MEULE-  
NEIRE en kinderen,

Mejuffrouw Christiane VAN MAELSAEKE,

Mejuffrouw Lucienne VAN MAELSAEKE,

De families PIJCKE-VAN CAESTER,

De families VAN MAELSAEKE-VAN DE KERKHOVE,

**bedanken van harte voor de blijken van  
welgemeende deelneming, hun betoond.**

Hovogra p.v.b.a. Oudenaarde