

Zij ruste in vrede, ja in 't graf niet,  
maar hierboven.  
Zij hebben al 't gene God kwam winnen  
en beloven ;  
die stierf en, op het kruis gestorven,  
wees de baan  
om, door het kruis, met Hem de blijdschap  
in te gaan. (G. Gezelle)

†

BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

## Marie-Celine PIJCKE

weduwe van de Heer Gaston COSIJNS

geboren te Hundelgem op 30 januari 1899  
en er godvruchtig overleden op 17 februari  
1986, gesterkt door de H. Sakramenten.

---

Heer onze God,  
de naam van elke mens  
staat gegrift in de palm van uw hand.  
Wij vertrouwen U onze dierbare  
overledene toe.

Help ons geloven dat wij over de dood heen  
in liefde met elkaar verbonden blijven,  
dank zij Jezus, uw Zoon, onze Heer,  
die Gij uit de dood hebt opgewekt  
omdat Gij trouw blijft aan de liefde  
vandaag en alle dagen tot in de  
eeuwigheid.

De Heer Jezus weze voor haar  
de verrijzenis en het leven !

Sylvain COSIJNS, haar zoon ;  
De families PIJCKE - MORRE -  
COSIJNS - DEVENIJN,

danken U om uw christelijke deelneming.

*g. 22/2/86 d. sou*

Uitg. R. Glorieux, Zwalm-Hundelgem