

De dood der rechtvaardigen is een overgang tot  
een beter leven.

H. Basilus.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

## MAGDALENA PIJL

echtgenote van Mijnheer

### Joseph De Schepper

geboren te Melsele, de 7 Juli 1907 en overleden  
te Beveren-Waas, de 6 Juli 1953.

Lid van verschillende Broederschappen.

Voorzien van de laatste H. H. Sacramenten.

Helaas, welke slag heeft ons getroffen ! Zij die ons  
geluk en onze steun was, is uit ons huis verdwenen.  
Daarom heeft de droefheid ons hart overstelpt en  
zijn wij in rouw gedompeld.

Haar wegen waren vreedzaam ; zij was een vrouw  
van geloof, getrouw aan de oefeningen van de  
godsdienst, rechtvaardig van hart en vijandig van  
het kwaad. Zij heeft haar brood niet in ledigheid  
geëten ; zij vond haar geluk in het kwijten van haar  
plichten van echtgenote en moeder ; haar kind was  
het voorwerp van haar tederste zorgen. — De deur  
des hemels is open voor dezen die hun betrouwen  
op Maria stellen.

Mijn lieve echtgenoot, ik verlaat u tevroeg naar  
's mensen oordeel. Doch gedenk : God doet wel wat  
Hij doet... Gij, wees kloek en ga te werk als een  
moedig man en vrome vader, draag de last die op

u alleen gevallen is, met christelijke onderwerping.  
Waak met een heilige zorg over ons kindeken, ons  
door God geschenken... Betrouw op God, Hij verlaat  
de zijnen niet. — Gij allen die mij bemindet in het  
leven, vergeet mij niet in uw gebed.

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Mijnheer Joseph DE SCHEPPER ;  
Mejuffer Jeannine DE SCHEPPER ;  
De familiën PIJL, DE SCHEPPER, RAES en  
SMET.

betuigen Ued. hun diepgevoelde  
dank om uw gebeden en uw op-  
rechte deelneming bij het afsterven  
en de begrafenis van hun dierbare  
overledene.

Begr. Aann. A. Van Houts. Drukk. Mertens, Beveren