

Ik ben de verrijzenis en het leven!



Tot dankbaar aandenken aan

Mevrouw

MARIE QUAGHEBEUR

weduwe van

Petrus Vandenbossche

geboren te Poperinge op 9 juni 1883,
overleden te Everbeek op 1 oktober 1970,
gesterkt door het sacrament van de zieken
en bijgestaan door haar toegewijde dochter.

Terwijl het fruit werd geplukt is Marie als
een rijpe vrucht van de levensboom gevallen,

Uit de verre Westhoek heeft ze haar diep
christelijk geloof meegebracht en beleefd in de
goede en kwade dagen van haar leven. Zij was
een vrome vrouw, een goede echtgenote en zorg-
zame moeder. God heeft haar gezegend met leng-
te van dagen, maar ook beproefd met lange en
pijnlijke ziekte. Haar leven was geleefd.

Op de eerste dag van de rozenkransmaand
heeft haar Hemelmoeder, tot wie zij zoveel wees-
gegrootjes had gebeden, haar komen binnenhalen
zoals men een rijpe oogst binnenhaalt.

Mijn goede familie, ik dank u voor uw ge-
negenheid; ik dank allen die goed hebben gedaan
aan mij en de mijnen; maar bovenal dank ik mijn
goede dochter die zoveel en zolang voor mij heeft
gezorgd.

H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons nu en in
het uur van onze dood. Amen.

De families
QUAGHEBEUR, VANDENBOSSCHE
en **DE HOUCK**

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

.....
Dr. Modde Everbeek