

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MEVROUW

**BERTHA QUINA**

weduwe van de Heer

**MARCEL VAN DEN BOSSCHE**

geboren te St.-Maria-Lierde, op 11 april 1911 en  
onverwacht overleden te Zottegem, op 11 novem-  
ber 1978, gesterkt door de HH. Sakramenten  
der zieken.

---

In onze zondagmis hoorden we de voorlezer  
ons toespreken : « Een oud spreekwoord zegt :  
„ de mens wikt, maar God beschikt ! ” Onze  
wijsheid is niet altijd Gods'wijsheid. »

En in de voorbeden spoorde hij ons aan te  
bidden : — dat de christenen steeds meer zou-  
den leven met het oog gericht op onze uitein-  
delijke toekomst en ons doen en laten hierop  
zouden afstemmen, laten wij bidden.....

En de laatste woorden van Jezus, in het evan-  
gelie van deze zondag : « Wees dus waakzaam,  
want gij kent dag noch uur. »

Moeder was zo blij dat ze uit de kliniek terug  
naar haar huisje mocht. Ze was de ganse dag  
blij en opgeruimd tussen haar kinderen en klein-  
kinderen, tot het uur van afscheid gekomen was,  
plots en onverwacht.

Ja de dood heeft iets ondoorgroendelijks. Maar  
voor ons christenen is zij niet zo onbegrijpelijk :  
omdat wij de vaste hoop hebben op een eeuwig  
leven. « Wie tijdens zijn leven Christus heeft  
erkend en beleden, zal met Hem verrijzen ten  
eeuwige leven. »

Dierbare kinderen en kleinkinderen, hoe pijn-  
lijk hard moet zo een plots heengaan u getrof-  
fen hebben, maar wil uw troost vinden in dank-  
baar familiegebed voor de zielerust van uw vader  
en moeder.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn vertrouwen op U

---

**De families QUINA, VAN DEN BOSSCHE,  
VAN WAYENBERGHE en DE REGHEL,**

danken U oprecht voor de blijken  
van christelijke deelneming.

**Druk. Van Ruyskensvelde.**