



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

CLARISSE QUINA

echtgenote van de Heer
HECTOR VAN DEN DRIESSCHE

geboren te St.-Maria-Oudenhove, de 9 november
1908 en godvruchtig overleden te Zottegem, de
12 juli 1979, gestorvt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

Zeer spoedig is onze dierbare van ons heen-
gegaan en groot is onze ontreddeing. Iemand
van wie wij hielden was bij ons, iemand die voor
ons gezorgd had, met wie wij innig vertrouwd
waren; een dierbare echtgenote, een goede
moeder...

Groot is ons verdriet, diep is ons gemoed ge-
schokt! Tot wie kunnen wij ons dan wenden,
als tot de Heer van het leven, diegene die zich
in Jezus Christus geopenbaard heeft als de
barmhartige Vader, als Diegene die wilt dat alle
mensen van goede wil zouden gered worden.
Aldus moeten wij nu de moed hebben ons eigen
leed te vergeten, om te bidden dat onze dier-
bare nu voor eeuwig gelukkig zou mogen zijn
in de oneindige Liefde van de Almachtige God.

Zeggen zij dan dank voor wat moeder voor
ons betekend heeft, voor haar inspanningen, voor
haar liefde en genegenheid, voor haar toewijding,
voor alles wat zij voor ons betekend heeft, en
dat wij niet kunnen uitspreken.

Ja, God, wees nu goed voor haar, beloon haar
voor al haar werken; voor haar mens zijn, voor
haar toewijding. Help ons om dit kruis en dit
leed te dragen. Help ons om ook elkander te
helpen in deze zware beproeving. Help ons om
gelovig, meer dan ooit te zijn en in U ons ver-
trouwen te stellen.

Dierbare echtgenoot, dank voor wat wij samen
verwezenlijkt hebben; goede kinderen en klein-
kinderen, wees vaders troost; beste zuster en
broeder, familieleden en vrienden, gedenk mij
verder in uw gelovig gebed.

Dat zij door Gods barmhartigheid in vrede
ruste!

**De familie: QUINA, VAN DEN DRIESSCHE
en DE MEDTS,**

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Drukk. Van Ruyskensvelde - Tel. (091) 60 05 78