

« Een leven kwam tot rust  
in de palm van Gods hand ».

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

**Gilbert QUINA**

echtgenoot van Mevrouw

**Yvonne CATERNANG**

geboren te Sint-Maria-Lierde op 21 juli 1913 en  
godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth  
te Zottegem op 26 januari 1990, nadat hij de  
Pauselijke Zegen en de Ziekenzalving ontvangen  
had.

Bestuurslid van de Mijnwerkersbond.

Vader, gij zijt voor ons, uw kinderen, steeds  
een veilige gids geweest in ons leven. Thuis  
leerde gij ons behulpzaamheid, eerbied en  
waardering voor ons moeder te hebben, die gij  
als koningin van het gezin kroonde. Samen met  
haar hebt gij voor ons gezwoegd en mochten  
wij uw beider zorg voor uw huisgezin ervaren.  
Door uw jarenlange arbeid in de mijn en uw  
ijverige werklust thuis stond gij in voor ons  
onderhoud, onze opvoeding en verschafte gij  
ons de mogelijkheden voor onze toekomst.  
Uw bezorgdheid ging eveneens uit naar uw  
medemensen, hoevele malen hebt gij als  
brankardier deelgenomen aan bedevaarten van  
de mijnwerkers naar het heiligdom van Onze-  
Lieve-Vrouw te Lourdes in Frankrijk.

Op uw lijdensbed overschouwde gij met  
tevredenheid uw leven en voelde gij u geluk-  
kig om al het schone en het goede dat gij  
in uw leven mocht presteren. Tijdens uw jaren-

lange ziekte hebben wij u bewonderd om het  
geduld, de moed en de gelatenheid waarmee  
gij uw pijn en ongemak verdragen hebt.

De grote kracht die uw leven bezield heeft,  
ook uw lijdenstijd, was uw groot geloof in  
God, was uw betrouwen op Onze-Lieve-Vrouw.  
Vader, gij zijt voor ons een goede vader ge-  
weest. Dankbaar dragen wij uw levensbeeld  
verder mee in ons hart.

Lieve grootvader, gij hebt zoveel van ons  
gehouden. Bij u mochten wij ons thuis voelen,  
onze kindervreugde maakte u gelukkig, steeds  
leefde gij met ons mee, was uw belangstel-  
ling voor ons groot.

Dierbare echtgenote, dank u, omdat gij met  
mij door het leven zijt willen gaan, dank u,  
om uw steun, om uw begrip, om uw goedheid,  
en vooral dank u, om uw bezorgdheid.

God, wij danken u om deze echtgenoot, om  
ons vader en grootvader. Wij danken u om de  
wijsheid van zijn oordeel, om de mildheid van  
zijn hart, om de eenvoud van zijn geloof. Strek  
Uw handen genadig uit naar deze mens die  
na volbrachte arbeid naar U toekomt en beloon  
zijn zwoegen en zorgen met een eeuwig leven  
bij U, God.

†

De families QUINA, CATERNANG,

VAN WAYENBERGE en PORREWIJCK,

DANKEN U voor uw blijken van medeleven  
en christelijke deelname in hun rouw.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91  
Begrafenisond. bvba Raoul - (055) 42 24 49