

Niets is zo zeker als de dood. Niets is zo onzeker als het uur en de omstandigheden.



ZALIGE GEDACHTENIS AAN

LUDO QUINA

zoon van

Roger en Annie Herregods

Geboren te Geraardsbergen op 8 december
1964 en overleden ten gevolge van een
verkeersongeval te Lennik op dinsdag
26 april 1988.

Gesterkt door de Genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.

Voor je gebeden, medevoelen en genegenheid
danken :

Roger Quina en Annie Herregods,

zijn ouders ;

Mario Quina,

zijn broer ;

Els Van Elsuwe,

zijn verloofde ;

De families

Quina, Herregods, Van Den Berge, Leroy.

Ludo, dat precies jij zo bruusk van ons bent weggerukt, sloeg ons met diepe ontzetting, en met de voortdurende vraag : " Hoe is het mogelijk, waar hebben wij dit verdiend ? " Wij allen weten wie je voor ons was, en wat je leven betekende. Je was gelukkig, je hield van het leven. Je had van de Heer buitengewone gaven gekregen, die je met je volle inzet en enthousiasme gebruikte. Ludo, het leven betekende voor jou thuis zijn, bij je lieve ma, je pa, je broer Mario, en je lieve peter Omer die zoveel van je hield. Bij je schattige verloofde Els, waarmee je al zovele jaren samen onverstoord en genietend van het leven, mooi en onbekommerd, zorgeloos het verdere leven tegevoel zag. In je familiekring waar iedereen je zo graag zag komen. Bij hen zowel als bij je vrienden, je burens, je werkmakkers van de drukkerij Nevada N.V. was je voortdurend bereid tot graaggedane hulp.

Je enige echte hobby bestond erin, je wagen tot in de grootste puntjes en zorg te onderhouden. Menige technische snufjes kon je er op aantreffen, eigenhandig dank zij jou kennis door jou aangebracht. Je lieve kanaries, waar je toch zo trots op was, zitten nu met tranen in de ogen, te wachten op hun baasje, die hen toch zo goed verzorgde, en die ze nimmer of nooit meer zullen terug zien.

Voor dit alles - je mooie leven - vond je

steun in je kristelijke levensvisie, waar je zoveel jaren als misdienaar hebt geopteerd. Je geloofde dat God met jou persoonlijk begaan was zoals een vader met zijn kind. Om dit alles zullen je ma, je pa, je broer, je peter, je meter, je familie, je collega's, kortom wij allemaal je missen en kunnen je nooit vergeten. We danken je om wat je was.

We vertrouwen op God, dat je laatste rit, je binnenloodste in het land van de Vader, en dat je daar in geluk, vrede en liefde op ons zult wachten ...

Lieve ouders en broer, ik weet het afscheid te moeten nemen op zo een jonge leeftijd is voor jullie een zware dobber. Moeder en vader, ik kan nauwelijks mijn woorden formuleren om U oprecht te danken voor de welgemeende opvoeding en verzorging die ik van jullie heb mogen genieten.

Els,... voor die enkele jaren van trouw en vriendschap tussen ons wil ik je samen met je geliefde ouders en familieleden tevens danken voor de goede trouw en toewijding. Zeker zien we elkaar weer in het hiernamaals.

Wij zeggen niet "Vaarwel Ludo" maar "Tot weerziens".



LUDO QUINA

Begraaf. L. Haustraete, Steenhuize
Uitg. Miserez, Deftinge