

Levend in geloof tot de Heer
en in liefde voor zijn dierbaren
is de eeuwige vreugde ingegaan

DE HEER PHILIPPE QUINART

echtgenoot van Mevrouw
FLORENCE VAN OPBROECK

geboren te St. Jans Molenbeek op 4 mei 1903,
en overleden te Ronse op 9 juni 1974

De Heer is mijn Herder !
'k Heb al wat mij lust,
Hij zal mij geleiden,
Naar grazige weiden ;
Hij voert mij al zachtkens,
Aan waatren der rust:

De Heer is mijn Herder !
Hij waakt voor mijn ziel :
Hij brengt mij op wegen
Van goedheid en zegen:
Hij schraagt m', als ik wankel ;
Hij draagt m', als ik viel:

De Heer is mijn Herder !
Hem blijf ik gewijd ;
'k Zal immer verkeren
In 't huis mijnes Heren:
Zo kroont met haar zegen
Zijn liefde m' altijd:

Mevrouw Philippe QUINART, geboren Florence VAN OPBROECK

De Heer en Mevrouw Louis VAN CAMMEREN - QUINART, kinderen en klein-
kinderen

De Heer en Mevrouw Rudolf BLOMMAERT - QUINART en kinderen

De families QUINART; VAN OPBROECK; VAN DER HAEGEN

DANKEN U voor de blijken van
deelneming in de rouw:

Druk. Gasthuys - Oudenaarde