



ZALIG AANDENKEN VAN
ONZEN JONGEN
JEAN QUIQUEMPOIX

zoon van Joseph en Emma Waelkens,

geboren te Bevere-Oud, de 27 Mei 1935 en overleden in
eene kliniek te Oostende de 13 Juli 1948, na een smartelijk
autobusongeluk; ontvangen hebbende al de Troostmid-
delen der H. Kerk en de zegen in Extremis.

Bij het groot ongeluk overkomen aan ons Zootje...
onze Hoop ..

«Geknield stem ik toe, dat Gij alléén, Verheven Vader
«bezit het Oneindige, het Wezentlijke, de Oppermacht.
«Ik stem toe dat Gij Goed, ik stem toe dat Gij Rechtvaardig
«dat ons hart heeft gebloed, daar God het zo wilde. (zijt;

«We zien maar steeds de ééne kant der dingen;
«het andere dompelt zich in een nacht van schrik;
«de mens onderstaat het juk, zonder d'oorzaak te kennen,
«alles wat hij ziet is kort, onnodig... gaat voorbij.

«Ik weet dat de wind de vruchten doet vallen ..
«dat de vogel zijn pluimen verliest ende bloem hare geur,
«dat de schepping een groot wiel is, dat zich niet kan
«bewegen zonder dat iemand verpletterd kan zijn.

«In Uwen Hemel. Hooger dan 't Wolkengebied,
«in het diepe van dit onbeweegbare-slapende blauw
«maakt Gij misschien daar onbekende dingen
«waar mensens pijn komt als grondslag voor ons ?

OH HEER, ik beken dat de mens raaskalt
als hij durft morren ;

Schei uit te betichten, schei uit te vervloeken,
laat ons weenen.... en bidden :

A.U.B de Vier Akten ter zielerust voor de bloem zo vroeg
geknakt.

Vaarwel mijn teerbeminde ouders, zusje, broertje en
liefste grootouders, hce graag had ik U nog eens gezien,
ons scheiden valt des te harder, maar troost U in uw zootje
in wiens aandenken u eeuwig troost zult vinden.

En aan U mijn verkleefde onderwijzers, hartelijk dank
om de goede opvoeding en laatste zorgen.

Mijnheer en Mevrouw Jozef QUIQUEMPOIX-WAELKENS,
Meijuffer Maria QUIQUEMPOIX,
Mijnheer Theodore QUIQUEMPOIX,
Mevrouw Weduwe Jean QUIQUEMPOIX-COUSAERT,
Mijnheer en Mevrouw Theodore WAELKENS-DE VOS,
De familiën QUIQUEMPOIX, COUSAERT, WAELKENS, DE VOS,
TAEELMAN en HANSENS.

Danken U van harte voor uw innige deel-
neming in de rouw en om uwe gebeden.