

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Maria, Adolphina, Julia QUIQUENPOIX**

weduwe van de Heer Urbain VAN HOUTTE

geboren te Oudenaarde op 8 maart 1904  
en godvruchtig overleden te Oudenaarde  
op 8 mei 1989  
gesterkt door het Sakrament der zieken.

De families  
QUIQUEMPOIX, COUSAERT, VAN HOUTTE,  
VAN HONACKER en VAN AUTRIJVE

danken U hartelijk om uw deelneming  
in de rouw.

eveneens dank aan directie en verplegend perso-  
neel van het Onze Lieve Vrouweziekenhuis te Oudenaarde en haar huisarts Dr. H. Vanderschaeve.



Na een leven van toewijding en zorgen  
Werd zij door God nu rijp bevonden  
voor het ander, eeuwig leven...

Liefste Moederke  
Midden de mooie lente  
ging je van ons heen...

Liefde, levensmoed en eenvoud  
waren gans jouw leven.

Attentie en behulpzaamheid  
jouw grootste gaven.

We koesterden en omringden je met liefde  
ook in je laatste strijd.

Met eerbied en bewondering  
blijven we je gedenken.

Dank voor het mooie leven.