



Vroom aandenken aan

MEVROUW

Maria Bernardina RAEMDONCK

ECHTGENOTE VAN DE HEER

RENE VAN DE CATSYE

Geboren te Waasmunster op 15 december 1909 en
godvruchtig overleden te Sint-Niklaas op 16 no-
vember 1985, voorzien van de sakramenten der
zieken.

Toen de avond was gekomen
zei Jezus tot zijn leerlingen :
«Kom laten wij oversteken naar de andere oever».
Deze woorden treffen ons
nu wijzelf van deze goede vrouw en moeder
's avonds afscheid hebben genomen,
en zij door de Heer is begeleid
naar de overzijde, naar de andere oever.
Zonder angst is zij meegegaan
want ze was een diepgelovige vrouw
die een leven lang betrouwend aanvaard heeft
vreugde en leed, meeval en tegenslag.

Jaren van dankbare herinneringen
gaan nu door ons hart en onze geest.
Gans je leven was moeder-zijn
voor vader en voor ons allen.
Je was, zonder onderscheid, ons steeds nabij
met je zachte en goede raad
met je fijngevoeligheid en begrip
met je vaste en soms strenge hand.
Je hield van iedereen
en betrouwend op God
hebt je zijn wil volbracht
in je leven, in ziekte en sterven.
Samen met vader toonde je ons de weg
door 't leven, wat liefde is
geloof en vertrouwen.

Dit schone en rijkgevulde leven
kunnen we best weergeven met deze woorden :
«Dank U, Heer,
voor zo een liefdevolle vrouw,
dank voor zo een fijne moeder».
Zij ruste in vrede bij de Heer.

De families RAEMDONCK
VAN DE CATSYE
PRINGELS en
MAES

danken oprecht voor uw blijken van medeleven.

Wase Begrafenissen pvba.