

† **Zalig en troostvol aandenken
aan de Heer**

Gerard-Jerome RAEPSAET

echtgenoot van

Mevrouw MARIA BERICHT

geboren te Moen op 27 augustus 1905 en godvruchtig overleden in het Hospitaal te Moeskroen op 31 augustus 1959, gesterkt door het Heilig Oliesel.

Hij was lid van de H. Hartebond.

GERARD is de weg van de eeuwige rust opgegaan, hij die dagelijks midden het gewoel op de baan was voor zijn zaken, bekommerd om te kunnen voorzien in het onderhoud van vrouw en kinderen.

Hoewel dag in dag uit weg van huis, hield hij zeer veel van de huiselijke kring, het was zijn grootste genoegen na het volbrengen van de dagtaak gezellig te kunnen vertoeven midden de zijnen, die hij met een echte vaderlijke liefde beminde. Ja, iedereen, moeder en kinderen, voelen het zo smartvol aan dat vader veel te vroeg is heengegaan, want groot is de leemte die deze scheiding zal teweegbrengen. Maar neen, zij treuren niet als degenen die geen hoop meer hebben, want zij zijn diep overtuigd hun dierbare overledene in het eeuwige hiernamaals terug te zien. Zij hopen en met reden dat vader, die trouw al zijn plichten van christen mens vervulde, het hemels loon is gaan ontvangen en van hierboven uit over al zijn dierbaren zal blijven waken en voor hen ten beste spreken. Zij betrouwen op God, de algoede Vader uit de hemel, die met zijn alvermogende Voorzienigheid

zorgt voor al zijn schepselen en de zijnen niet verlaat, vooral niet midden de beproeving.

Gerard was een zachtmoedig en rechtschapen man. Hij was eerlijk en juist in zijn zaken, vriendelijk jegens iedereen. Zo telt hij vele ware vrienden die nu innig medevoelen met de zijnen om zijn vroegtijdig heengaan, die hem zullen indachtig zijn in hun gebeden bij de Heer.

Gerard heeft ook de tijd van het lijden en de kwelling gekend. Hij droeg gelaten en verduuldig zijn kruis. Hij wilde niet dat de zijnen het om hem zouden lastig hebben. Gewillig heeft hij het offer van zijn leven aanvaard. Mogen de engelen hem nu geleiden naar het paradijs waar hij voor immer vreugde en geluk zal smaken.

Mijn teerbemide Echtgenote, Kinderen en Schoonvader, wij hadden gehoopt nog jaren samen gelukkig te zijn. Gods wil geschiede! Ik dank u van harte om uw liefdevolle toewijding en uw goede zorgen aan mij besteed. Wij blijven aan mekaar gehecht. God zegene en beware u.

Teergeliefde Kleinkinders, grootvader hield zoveel van u. Gij waart zijn vreugde, zijn trots, zijn troost. Thans is hij heengegaan naar O.L.Heer. Blijft aan hem denken en bidt dikwijls een Wees Gegroetje.

Dierbare Familieleden en Vrienden, het leven gaat hier rap voorbij: heden ik, morgen gij! Vergeet mij niet in uwe gebeden. Hebt dank voor uw vele blijken van oprechte vriendschap en genegenheid.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U! (500 d. afl.)

Mevrouw Gerard Raepsaet-Bericht, kinders en klr's,
De Familiën Raepsaet-Baert, Bericht-Liebaert,
danken U om uwe gebeden.