

Dit aandenken nodigt u uit te bidden voor

DE HEER

Edgard RAES

echtgenoot van Mevrouw
Magdalena RAMSDAM

Hij werd geboren te Herzele op 25 oogst 1912
en overleed godvruchtig in de kliniek
Sint-Elisabeth te Zottegem,
op 4 september 1982,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.



Rustig en eenvoudig wilde Edgard leven,
Zo is hij ook, na een zware ziekte
van ons heengegaan naar het eeuwig leven.

We zullen van hem als echtgenoot en vader,
de stichtende herinnering bewaren,
goedhartig, gelovig en werkzaam.

Het welzijn van zijn schoon gezin
was zijn liefde en vreugde.

Hij was graag nuttig en dienstbaar,
ongemerkt, maar toegewijd.

Wij bidden U, God,
dat onze dierbare overledene,
nu mag thuis komen bij U,
en rust vinden, na veel werken en zorgen.

Voor ons zelf, vragen wij U, om kracht
en troost, nu wij moeten verder leven

met een lege plaats in huis,
en een leemte in ons leven.

Geef Heer, dat wij hem in ere houden
in onze dankbare herinnering,
in onze zorg en steun voor elkaar.



Mevrouw Magdalena RAMSDAM,
Dokter en Mevrouw
Daniel RAES - DE COCK
en zoon Jo,

De Heer en Mevrouw
Mark RAES - DE VUYST
en kinderen Ludo en Gerwin,

De Heer en Mevrouw
Michel RAES - BEQUE
en kinderen Jeroen, Gudrun en Gunnar,

Dokter en Mevrouw
Robert RAES - ROEX,

De families RAES, RAMSDAM, DE COOMAN
en DE SAEDELEER,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.



TOT AANDENKEN
AAN DE HEER

EDGARD RAES

25 augustus 1912
4 september 1982