



Door dit vroom aandenken vragen wij U
een gebed voor de ziel van

MEVROUW

Victorine RAES

weduwe van de heer
Cyriel BAUTERS

geboren te Nieuwerkerken op 3 maart 1905
en godvruchtig overleden te Aalst op
24 februari 1975
gesterkt door het ziekensacrament.

De wonde die Gij slaat, Heer, is zeer
diep; doch hetgeen ons troost is dat Gij
onze Vader zijt.

Aan de besluiten der Voorzienigheid moe-
ten wij ons onderwerpen, omdat zij oneindig
wijs zijn en vol goedheid. O God, wien het
eigen is, altijd meedogend te zijn en te spa-
ren, wij smeken U ootmoedig voor de ziel
van Uw dienaars aan wie Gij bevolen hebt
uit deze wereld te scheiden, vergeet haar niet
voor eeuwig, maar gedooft dat door Uw
grootste barmhartigheid, zij het hemelse Va-
derland moge bereiken en de zalige vreugde
bezitten.

(Gebed der begrafenis).

Mijn teerbemide kinderen en kleinkinde-
ren, ik dank U voor uw liefderijke zorgen.
Ik zeg U geen vaarwel maar een tot weer-
ziens in het Vaderhuis.

Dierbare bloedverwanten en vrienden, blijft
standvastig in het goede, bidt voor mij, eens
zien we elkander weer.

Mijn beste dank ook aan de Eerw. Zusters
en Verpleegsters van het hospitaal.

De heer en mevrouw Robert BAUTERS-
SCHOON en kinderen Patrick en
Marly,

De heer en mevrouw Jozef BAUTERS-
WAUTERS en zoon Yvan,
haar kinderen en kleinkinderen ;

De families RAES, BAUTERS, MATTHYS
en VAN WASSENHOVE

danken U van harte voor de blijken
van deelneming.

Begraaf. Arijs, Aalst

drukk. sanders