

"Al stierf de rechtvaardige een onverwachte dood,
hij zal nochtans in vrede zijn." (Sap. 4. 7)



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

MAURICE, EMIEL RAEVENS

echtgenoot van

Mevrouw Paula MAES

geboren te Elsegem, op 10 april 1920 en schielijk
overleden te Ronse, op 20 juli 1961,
op voorwaarde gezalfd met de H. Olie.

De dierbare overledene kreeg van zijn ouders een
diep-godsdienstige opvoeding mede, bleef trouw zijn
H. Geloof beleven, immer bezorgd om het vervullen
van zijn plichten en het geluk van zijn huisgezin.

De Heer gaf hem een edelmoedig en medelijdend
hart. Hij was steeds een hulpvaardige zoon, een toe-
gewijde echtgenoot en bezorgde vader.

Met O. L. Heer in de Hof van Olijven, die de
verschrikkelijke kruisdood voor ogen zag en uit liefde
voor ons heeft aanvaard, zullen we trachten te bidden :
"Vader, als deze kelk niet kan voorbijgaan, zonder
dat Ik hem drinke... Niet mijn wil, maar Uw wil
geschiede."

God, de Heer, heeft elke mens oneindig lief, in
zijn vaderlijke Voorzienigheid kiest Hij het ogenblik,
waarop hij het best is gesteld om hem op te roepen
voor het eeuwig leven.

Mijn geliefde Vrouw, mijn vroegtijdig en plots
afsterven is voor u een nieuwe, uiterst pijnlijke
beproeving. Wees onwankelbaar in uw geloof en
vertrouwen op Gods vaderlijke Voorzienigheid. In
de Hemel zullen wij alles begrijpen en God eeuwig
loven en danken. Wie gelijk Jezus, 't loodzware kruis
aanvaardt, vindt door 't kruis zijn redding en eeuwige

messiaen, ronse

heerlijkheid. Ik vertrouw u ons kindje toe. Voed het
verder christelijk en deugdzaam op. Ik zal voortaan
bij raad en daad uw licht en steun zijn door mijn
gebed.

Mijn dierbaar Dochterke, wees altijd lief voor
moeder. Bid veel voor haar en voor vader. Van in
de Hemel bij Jezus, kijkt vader naar u.

Beminde Ouders, Broeders, Zuster en Familie-
leden, neemt deze beproeving aan in blind geloof,
dan wordt zij een zegen voor u en mijn geliefden.
Was mijn leven u tot troost, mijn plots afsterven
weest voor velen de weerklank van Jezus' woorden :
"Weest bereid!"

Ik blijf dankbaar voor u allen bidden, weest mijn
voorsprekers bij de Heer. Tot in de Hemel!

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Maria, Moeder van Smarten, bid voor ons.

Mevrouw Maurice RAEVENS, geboren Paula
MAES;

Mejuffer Marine RAEVENS;

Mijnheer en Mevrouw Léon RAEVENS-VANDEN
HEEDE;

Mevrouw Albert MAES-RESTIAENS;

Mijnheer en Mevrouw Gaston HANTSON-RAE-
VENS, kinderen en kleinkinderen;

Mijnheer Gilbert RAEVENS en kinderen;

De familieën RAEVENS - VANDEN HEEDE en
MAES-RESTIAENS,

danken U van harte voor de bliken van
genegenheid en gebed.