

Heer, neem hem op in Uw Rijk van Vrede,  
hij die geloofd heeft dat Gij de  
Vrijzenis zijt en het Leven.

IN GODS VADERHANDEN

BEVELEN WIJ DE ZIEL AAN VAN

DE HEER

## Germain-Octaaf RAHOENS

Weduwnaar van Mevrouw

Juliana DE NUTTE

geboren te Bavegem, op 13 juli 1899  
en godvruchtig overleden te Oosterzele,  
op 25 april 1979,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.  
Lid v. de Kristelijke bond der gepensioneerden

---

Uitgeput van krachten is de dierbare over-  
ledene, in hoge, gezegende ouderdom zacht  
en kalm in de Heer ontslapen.

Vader was een eenvoudig mens met diep-  
menselijke deugden. Zonder uiterlijk vertoon  
of er veel woorden aan te besteden was hij  
trouw gebleven in de vervulling van zijn  
kristelijke plichten. Hij was een sociaalvoelende  
man en in de omgang met zijn medemens  
hartelijk en joviaal. - Jarenlang leefde hij ge-  
lukkig aan de zijde van zijn geliefde echtgenote  
en samen deelden zij het vele lief en leed.  
Het heengaan van moeder was voor hem dan  
ook een zware slag, zodanig dat zijn leven  
er door werd gebroken. Met zijn wankel ge-

Begrav. Wanzelee, Oosterzele - Tel. 62 56 47

zondheid hield hij er aan de uitvaart van zijn  
goede vrouw bij te wonen en 't was voor hem  
troostend en hartversterkend getuige te mogen  
zijn van het intense meeleven van zovele  
vrienden en kennissen. Een bewijs te meer  
dat zij samen met de familie de eer en de  
achting genoten.

Slechts een paar weken na haar dood, is hij  
moeder gevolgd om voor eeuwig samen te zijn,  
opgenomen in de oneindige liefde van de Vader.  
Bemide kinderen en kleinkinderen, lang ben  
ik bij u mogen blijven, wees nu niet bedroefd,  
troost u, want onze scheiding is maar tijdelijk.

Ik dank u voor uw liefde en tedere bekom-  
mernis, gij die mij de laatste jaren en weken  
hebt bijgestaan en U vooral mijn dochter, die  
me hebt opgenomen en me dag en nacht ter  
zijde hebt gestaan.

Moge God u alien zegenen. Nu bid ik met  
moeder voor u.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.



De Families RAHOENS, DE NUTTE,  
IMPENS en DEUVAERT,

danken U oprecht om de blijken van  
kristelijke deelneming en om de steun  
van uw gebeden.

drukkerij St Bavo - Bavegem