

Heer, toon uw goedheid en almacht aan de afgestorvenen, maak hen voor altijd gelukkig !

+

Vrome en dankbare herinnering aan

DE HEER

Joseph, Sylvain RAHOENS

**Weduwnaar van Maria SCHREYEN
en van Maria DE CLERCQ**

Geboren te Bavegem op 2 maart 1896 en godvruchtig overleden te Oosterzele op 2 maart 1981, gesterkt door de H. Teerspijze en het H. Ziekensacrament.

Oudstrijder 1914-1918.

Vuurkruiser.

Vereerd met verscheidene eretekens.

Stichter Boomkwekerijen Rahoens.

Hoge ouderdom maakt mild en lankmoedig, hij geeft wijsheid en inzicht. Vele jaren levenservaring zijn een bron van goedheid en diep begrip voor de medemens. Naar zulk waardevol levenseinde heeft deze goede oude vader mogen groeien. Met fierheid kan hij terugblikken op een rijkgevuuld, werkzaam en ondernemend leven.

Het geluk van gezin, kinderen en kleinkinderen waren zijn grote zorg en vreugde.

Hij was voor velen een trouwe vriend, een minzaam man, met een tikkeltje schalkse humor in woord en glimlach ; niet verwonderlijk dat zovelen van hem hielden ; zijn waardering werd op prijs gesteld.

Op voorbeeldige wijze, echt kristelijk heeft hij afscheid genomen van het leven en zijn dierbaren. Met de Heer verenigd, is hij het slot van zijn vijftiendagste verjaardag gaan vieren in de hemel. Moge hij daar veel geliefden en vrienden teruggevonden hebben !

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank U allen voor uw zorgvolle liefde en toewijding. Blijft de herinnering trouw aan uw vader en grootvader, die voor U allen het beste betracht heeft. Mogen we eenmaal weer samen verenigd zijn in de eeuwige liefde van God, onze Vader.

De Heer en Mevrouw
Adriën RAHOENS-D'HAENENS en kinderen,
De Heer en Mevrouw
Michel VAN IMPE-RAHOENS en kinderen,
De Heer en Mevrouw
Rafaël RAHOENS-DE ROO en dochter,
De families RAHOENS, SCHREYEN,
DE CLERCQ, RAMAN en VAN DEN BOSSCHE

**danken U oprecht voor de blijken
van deelneming en gebeden.**

Drukk. De As - Oosterzele - Tel. (091) 62 70 01
Beagr. J. Wanzele - Oosterzele - Tel. 62 56 47