



Vroom aandenken aan

MEVROUW

Angèle Victorine RAMSDAM

echtgenote van de Heer
Charles PANNEKOEKE

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 25 februari 1930 en onverwacht thuis overleden
in familiekring op Paasmaandag, 24 april 2000,
begeleid door de gebeden uit de dodenliturgie
van de H. Kerk.

Lid van K.B.G. Brakel.

Uw aanwezigheid en uw medevoelen
waren voor ons een troost,
wij danken U ervoor.
De familie.

*De namis wordt opgedragen op
vrijdag 26 mei 2000 om 18.30 uur in de decanale
kerk Sint-Pietersbanden te Brakel-Nederbrakel.*

Plots was het voorbij.
Het aardse leven tussen jou en mij.
Oneindig was mijn liefde,
geduld, en zorg voor jou,
de vele jaren van ons leven.
Veel beproevingen waren ons deel.
Zwaar was de last om dragen
met het verlies van onze zoon,
onze grootste troost was
het bezoek van onze kinderen.

Lieve kinderen,
op Paasmaandag ging ik naar de Heer.
Zorg gij nu voor vader zoals hij deed voor mij.

Lieve mama,
Papa, wij en uw naasten zullen jou zo missen.
Heer, wij danken U voor al het goede dat Gij en
mama ons gegeven hebt.

Begr.-Fun. b.v.b.a. Raoul, Brakel, Tel. 055/42 24 49

