

Heer, bewaar mij in uw liefde, waarin ik steeds geleefd heb.



Heer, geef de eeuwige rust aan

MEVROUW

Anna - Maria - Bertha RAMSDAM

echtgenote van de Heer

LEON VAN NIEUWENHOVE

geboren te Nederbrakel, op 23 december 1894 en
godvruchtig overleden in de St.-Vincentiuskliniek
te Gent, op 16 mei 1977,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Goede Vader, wij danken U omdat gij ons zuik
een goede moeder hebt gegeven, en omdat wij
ze zolang hebben mogen bewaren, en toch, wan-
neer een moeder heengaat is het altijd te vroeg.

Wij treuren om het scheiden, maar wij ver-
heugen ons in de hoop dat zij reeds het loon
van haar werken heeft ontvangen.

Haar godsvrucht en haar innemende goedheid
waren deugden, waardoor zij de kracht had om
het lijden waarmee ieder mensenleven is door-
weven, te veranderen in een vruchtbaar offer.

Dierbare echtgenoot, wanneer wij terugblikken
op ons leven, dan mogen wij zeggen dat onze
Hemelse Vader ons gezegend heeft, al waren
er ook kruisen bij. Wij waren samen gelukkig
en nu, vanuit de hemel blijf ik op uw werk en
zorgen neerkijken.

Beste kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kind, mocht de gedachtenis aan uw moeder en
grootmoeder u helpen om steeds voorbeeldige
christenen te zijn.

Mijn Jezus barmhartigheid !

**De families RAMSDAM, VAN NIEUWENHOVE,
PLAETENS en OCKERMAN,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Drukk. De Ruyver L. - Brakel