

Zalig de doden die in de Heer sterven, want
hun werken volgen hen. (Apoc. XIV. 13)



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

FRANÇOIS RENÉ RAMSDAM

echtgenoot van Mevrouw

Marie Reine Cabo

geboren te Nederbrakel de 13 Augustus 1887,
en overleden te Everbeek de 4 Januari 1955,
voorzien van de HH. Sacramenten en van de
Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

Ons leven is met ellenden bezaaid opdat de
mensen zich des te beter van al wat aards en ver-
gankelijk is kunnen ontdoen en de eeuwige goede-
ren betrachten.

Smartelijke dagen heeft hij beleefd en rusteloze
nachten geteld; zijn kwaal was zonder hoop voor
genezing; maar het lijden en de ziekte met onder-
werping aan Gods H. Wil, aanvaard, zijn hoogst
verdienlijk voor het ander leven.

Bemilde Echtgenote, ik bedank u voor uw on-
wankelbare trouw en onverminderde liefde, uw
onafgebroken zorgen en uw engelachtig geduld;
God zal het u vergelden.

Dierbare familie en vrienden, hebt dank voor
uw liefdeblijken en bidt voor mij.

Ik zeg u allen vaarwel en tot wederziens in den
hemel.

Jezus, Maria, Jozef.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijn
zaligheid. (300 d. afl.)

De familiën RAMSDAM, CABO,
D'HAeyer en VANDEPONSEELE

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.