

Onze Vader, die in de hemelen zijt... Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.



Tot vroom aandenken aan Mijnheer

## HENRI RAMSDAM

echtgenoot van Mevrouw  
**ANNA SCHIETTECATTE**

geboren te St-Goriks-Oudenhove, de 12 oktober 1888 en in de nacht tussen Allerheiligen en Allerzielen op 2 november 1973, zacht in de Heer ontslapen te Strijpen.

Gepensioneerd van N.M.B.S.

De hoge ouderdom is een erekroon, die op de weg van de gerechtigheid wordt bereikt.

(Spreuken XVI)

Henri was een voorbeeldig man, bedeed met de schoonste deugden, die een christen mens onderscheiden.

Mannelijke godsvrucht, eenvoud en oprechtheid goedheid en gediensigheid sierden zijn werkzaam leven en maakten hem aangenaam aan God en aan de mensen. Door een luimig woord en een rake zet wist hij de simpatie te winnen van allen die hem benaderden. Wij hebben hem voor ons steeds gezien als een man, die ten zeerste bekommerd was om zijn plicht te doen en wel bij voorkeur stil en bescheiden. De beproevingen in zijn oude dag heeft hij verduuldig verdragen en zullen hem de barmhartigheid verwerven, die God aan zijn trouwe dienaars beloofd heeft. Wel onverwacht, maar niet onvoorbereid is hij gaan hernelen, want pas drie dagen voor Allerheiligen had hij thuis gebiecht en gecommuniceerd bij gelegenheid van de Hoogdag.

Ten Paradijze geleiden hem Gods engelen, mogen de martelaren hem verwelkomen en hem ge-

leiden naar het land van rust en vrede bij de Heer.

Mijn beminde echtgenote, wij hadden het grote geluk ons gouden huwelijksjubileum te mogen vieren en God te danken om ons huwelijkgeluk. Samen hebben wij eensgezind lief en leed gedragen, samen hebben wij gewerkt en gebeden. Ik wou nog gaarne bij u blijven. Ik dank u voor alles wat gij voor mij gedaan hebt. Moge de Heer uw troost en uw sterkte zijn in deze grote beproeving.

Beste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, ik weet dat gij zult treuren om mijn onverwacht verscheiden. Ik dank u voor uw genegenheid. Leeft allen gelukkig. Dat is mijn vurigste wens. Weest eensgezind en goed voor elkander en blijft nu de steun voor moeder. Door wederzijds gebed blijven wij verenigd. Tot weerziens in het vaderhuis.

Beste familieleden, vrienden en geburen, toont mij verder uw genegenheid door mij te gedenken in uw gebed.

Hij ruste in vrede.

Mevrouw Henri RAMSDAM-SCHIETTECATTE Anna,  
Mijnheer en Mevrouw Urbain VAN DEN DRIESSCHE-  
RAMSDAM Elza,  
Mijnheer en Mevrouw Georges HERMAN-RAMSDAM Simone,

Mijnheer en Mevrouw Aimé SCHERLIPPENS-VAN DEN DRIESSCHE Christelle,  
Mijnheer en Mevrouw Oscar D'HONDT-VAN DEN DRIESSCHE Gisèle,  
Mejuffter Marijke HERMAN,  
Jongheer Diégo SCHERLIPPENS,  
Jongheer Joeri D'HONDT,

De families RAMSDAM, SCHIETTECATTE,  
HAEGEMAN en VAN DE VELDE,

danken U zeer oprecht voor de bliken  
van medevoelen in hun rouw.