

†
HEER GEEF DE EEUWIGE RUST AAN

MEVROUW

Irma RAMSDAM

weduwe van de Heer

Arthur VERLEZ,

geboren te Nederbrakel op 30 juli 1893 en
godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel op 17 november 1976,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Voor moeder is de taak op aarde ten einde.
Lang en edelmoedig heeft zij eraan gewerkt.
Zij heeft haar werk goed gedaan, vol moederlijke
bezorgdheid opdat wij het goed zouden hebben.
Wanneer dat doel bereikt was kon zij stil
genieten van ons geluk.

Zij kon goed met mensen omgaan, en was
hierdoor alom gekend en ook bemind.

Omringd door goede en liefdevolle zorgen
heeft zij haar laatste stuk levensweg afgelegd.
Een stuk dat haar de Heer deed volgen in
Zijn opgang naar de Vader. Ook die weg, van
last en lijden, heeft zij aanvaard vol geloof
en overgave. Nu heeft zij haar einddoel bereikt.

Dierbare kinderen, zeer hartelijk dank ik u
voor alles wat gij voor mij hebt gedaan.

7877 29
Beste zusters en verpleegsters, u dank ik
voor al uw geduld, Moogt gij nu verder
gelukkig zijn tot wij elkaar eens bij de Vader
in de hemel zullen mogen weerzien.

De families RAMSDAM, VERLEZ, D'HAEYER
en JOOS,

danken U voor de blijken van meelevens
in hun rouw.

Drukk. De Ruyver - Brakel