

" Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen
God zien."



LIEFDEVOL AANDENKEN AAN

DE HEER

Lucien RAMSDAM

zoon van wijlen Hector en Leonie
RAMSDAM - HOEBEKE

geboren te Nederbrakel op 21 april 1941
en godvruchtig overleden
in het Burgerlijk Ziekenhuis te Ronse
op 6 februari 1996,
gesterkt door het sakrament van de
ziekenzalving.

De families:

RAMSDAM - HOEBEKE
danken U voor de blijken van
medeleven in hun rouw.

Namis op dinsdag 12 maart 1996 om 19 uur.

Met veel weemoed in het hart nemen wij vandaag afscheid van Lucien. Zijn afscheid van het leven is veel te vlug. Hij was een eenvoudige, brave en eerlijke man, die met veel liefde en toewijding zijn taak als arbeider in de spinnerij te Ronse vervulde. In zijn korte leven is hij geconfronteerd geweest met vele ziekten. Het lag niet in zijn aard om te klagen en desondanks de tegenslagen in het leven, bleef hij steeds optimist. Hij was gelukkig op zijn manier en was met weinig tevreden. De laatste jaren was Lucien wat uit de openbaarheid verdwenen en verloor dan ook het contact met de mensen. Wel kreeg hij het bezoek van zijn kleine familie, die hem nog rest. Hij was bijzonder gelukkig dat zijn broer Cyriel voor hem boodschappen deed. Ook zijn zuster Marie-Jeanne legde hem in de watten en zorgde voor hem gelijk een moeder doet voor haar kinderen. Ook de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis, en in het bijzonder Bernadette, hebben Lucien bijgestaan met de beste zorgen van genegenheid en begrip.

Hij is er hen dan ook allemaal zeer dankbaar voor. Voor een maand moest Lucien opgenomen worden in het ziekenhuis. Daar is hij dan, zonder afscheid te kunnen nemen van zijn familie, in alle rust gestorven.

Wij bidden dan ook tot de Heer, dat Hij, Lucien mag opnemen in zijn Rijk van eeuwig welzijn en geluk. Wij bidden en wij zijn er zeker van dat Lucien, samen met zijn vader en moeder voor altijd zal gelukkig zijn in de hemel.

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel