



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Maria RAMSDAM

Echtgenote van

de Heer Germain VAN DE WATTIJNE

geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 18 oktober 1919 en schielijk
overleden te Vorst (Brussel) op 18 april 1984.

— — — — —
Een vrouw is van ons heengegaan wiens
herinnering bij velen nog lang zal voort-
leven, zoals haar grote eenvoud, goed-
hartigheid en dienstvaardigheid.

Zij was een voorbeeldige christene, vol diep
geloof, doordrongen van een vurige en
welgepaste godsvrucht, zacht en eenvoudig.

Er kan alleen goed van haar gezegd wor-
den. Zo getuigen van deze afgestorvene, al
de medemensen die haar kenden.

Geliefde echtgenoot en familie, samen hebben
we gezorgd en samen hebben we de vreug-

den en smarten gedeeld ; God roept me bij
zich, veel eerder dan verwacht.

Ik weet dat ge me erg zult missen. Maar
ik weet ook dat ge genoeg gelovig zijt om
alle leed te dragen, omdat het uw over-
tuiging is dat de dood niet het einde bete-
kent, maar wel het begin van een nieuw
leven.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

— — — — —
De Heer Germain VAN DE WATTIJNE,
En aanverwanten families,

**danken U van harte voor uwe gebeden en
blijken van genegenheid.**

— — — — —
Begraaf. J. VANHORENBEKE, Tel. : 538 27 54