

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

Eugeen R A S

weduwnaar van Mevrouw

Maria-Alina BAUWENS,

geboren te Nederbrakel op 16 maart 1878
en godvruchtig overleden te Brakel op
29 mei 1972, voorzien van de HH. Sakra-
menten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Na een rijk en schoon gevuld leven, met aangename, maar ook met harde dagen, mocht onze duurzame overledene genieten van een schone oude dag midden van hen die hem zo duurzaam waren. Met de jaren namen hem wel de krachten af, maar dan toch zo plots kwam voor hem het einde van dit leven. Wij geloven echter dat de dood niet het einde is, maar een overgang naar eeuwig leven.

Moge de Algoede God Zich nu over hem ontfermen en hem geven dit eeuwig leven in ongestoorde rust en vrede.

Beminde kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en familie, ik dank U om uw tedere genegenheid en uw kommervolle zorg.

Moge God er U om lonen. Denkt ook nu verder aan mij en bidt tot God dat Hij u en mij Zijn milde zegen moge geven.

Beste vrienden en geburen, ook U dank ik om uw genegenheid. Bidt voor mij nog af en toe eens in een vroom gebed opdat de Heer mij genadig weze en mij opneme in het hemels Vaderhuis.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families RAS, BAUWENS, DE TEMMERMAN
en SERLIPPENS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel