

« Ik weet dat mijn Verlosser leeft ! »

+

Vroom aandenken aan

DE HEER

Albert, Roger RASPOET

Echtgenoot van Mevrouw Maria DE ROO

Geboren te Oosterzele op 8 oktober 1923 en er godvruchtig overleden op 26 augustus 1981, gesterkt door de genademedelen van onze Moeder de H. Kerk.

Na een werkzaam en zorgend leven voor de zijnen, werd deze eenvoudige in-goede man door een meedogenloze ziekte aangegrepen. Ietwat angstig van aard, heeft hij toch zonder veel klagen zijn soms ondraaglijke pijnen gedragen. Hij aanvaardde zijn vroegtijdig heengaan « zoals O.L. Heer het wil » zegde hij aan de priester, die hem voor zijn laatste moeilijke dagen de sterkte van het ziekensakrament bijbracht. Op voorbeeldige, gelovige wijze wilde hij zijn leven in de handen van de Vader geven.

« Ik bedank de priesters, mijn familie en al mijn vrienden, die zo dikwijls aan mijn ziekbed gestaan hebben. » Dat zijn zijn eigen woorden enkele dagen voor zijn overlijden. Aan alles had hij gedacht ; voor alles had hij gezorgd. Hij kende het geluk in eigen huis, omringd door de zijnen, naar de Heer te mogen gaan. Hij was daar zo dankbaar voor.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkind en familie, uw toegewijde zorgen, uw liefdevolle genegenheid zijn de laatste en moeilijke levensmaanden zo versterkend voor mij geweest, dat ik U niet genoeg kan bedanken. Moge de Heer U ervoor zegenen en belonen. Blijft nu een steun voor moeder, die ik al vroeg alleen moet achterlaten. Mogen we allen elkaar weervinden bij de Heer.

Maria DE ROO, zijn echtgenote ;
Eric en Marie-José RASPOET-DE GRAEVE,
 zijn kinderen ;
Luc RASPOET, zijn kleinkind ;
en de families RASPOET, DE ROO en DE
MULDER

**danken U van harte voor de bliken
van deelneming en gebeden.**

Drukkerij DE AS - Heistraat 55, Oosterzele
Begr. Lamiroy, Dorp 19, St.-Lievens-Houtem