

Hoe gelukkig en verstandig is de mens die in het leven zó tracht te zijn als hij bij zijn dood wenst bevonden te worden. (Nav.)

+

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

CESAR RASPOET,

zoon van wijlen Mijnheer RICHARD
en Mevrouw EDONIA BEECKMAN,

geboren te Oosterzele, den 28 November 1896
en overleden te Wetteren-Kwatrecht,
den 19 November 1947.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

“De dag van morgen is onzeker. Als het morgend is, denk dat gij tot de avond niet zult leven... wees dus altijd bereid en leef zo dat de dood u niet onvoorbereid vinde” (Nav. I, 23)

Wat treffen ons deze woorden uit de Naveling van Christus, nu wii die lezen bij de lijkbaar van deze ijverige arbeider die 's morgens vol werklust naar zijn werk reed maar helaas niet meer levend terugkeerde:

Wel voelde hij dat een hartkwaal zijn levenskrachten sloopte doch hij gunde zich geen rust want hij werkte gaarne en bovendien had hij te zorgen voor zijn bejaarde moeder die hij zo innig beminde.

Hij was de gelukkige en verstandige mens die niet moest vreezen voor Gods rechterstoel te verschijnen omdat hij in allen eenvoud oprecht christelijk wilde leven in geloof en deugd die hem van jongsaf waren angeleerd

Mijn goede Moeder, Broeders, Zusters en Familieleden voor U is dit plotsse afscheid pijnlijk zwaar, voor mij was het de vlugge overgang uit dit aardse tranendal naar de eeuwige blidschap. Bidt God dat Hij mijn ziel daar gauw moge toelaten.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

300 d. aff.

Mevrouw Weduwe Richard RASPOET-BEECKMAN ;

Mejuffer Marie RASPOET ;

Mijnheer en Mevrouw Achiel UYTTERHAEGEN-RASPOET en Zoon ;

Mijnheer en Mevrouw Raymond STRYMEERSCH-RASPOET en Kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Albert TEMMERMAN-RASPOET en Kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Armand MEERT-RASPOET en Dochter ;

Mijnheer Jules RASPOET ;

Mijnheer en Mevrouw Albert RASPOET-DE ROO en Zoon ;

De Familien RASPOET en BEECKMAN,

Gevoelig aan uw blik van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innigen dank.