

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS, Amen.



ZALIGE GEDACHTENIS

aan de heer

Henri, Franciscus Raspoet

Echtgenoot van Mevrouw
Estelle DE SADELEER

Bestuurslid Katholieke Werkliedenbond

geboren te Denderleeuw, op 12 September 1900
en er godvruchtig in de Heer ontslapen op 27 April
1953, gesterkt door de laatste HH. Sacramenten
en de Pauselijke Zegen.

Hoe zalig en hoe goed is het voor een mens
op aarde bij het afscheid uit dit tranendal voor
God het hoofd te buigen en nederig te belijden:
„Heer, ik heb mijn plicht gedaan „.

Goed en schoon hebt gij deze gedachte in uw
leven weten uit te bouwen tot een kristelijk levens-
programma.

Uw gedachtenis zal eeuwig bijblijven bij vrouw,
kinderen, bloedverwanten en vrienden omdat gij
overal levensvreugde binnenbracht.

Duurbare echtgenote, wij hebben vreugde en
smart gedeeld en uit 's Meesters hand het leven
aanvaard lijk Hij het ons bood. Ook nu blijven wij
één: niets toch kan scheiden wat echte liefde eens
samenbond.

Duurbare kinderen, gij blijft mijn vreugd, vooral
wanneer gij voor mij bidt, want dit is het enige
wat ons bindt na het afscheid uit dit tranendal.

Bloedverwanten en vrienden, bidt voor mij.

Mevrouw Henri RASPOET, geboren Estelle DE SADELEER,
zijn echtgenote;

Juffrouw Cecile RASPOET,

Juffrouw Nelly RASPOET,

zijn kinderen;

De Heer en Mevrouw Jean De SADELEER-NOYNAERT,

zijn broeders, zusters, schoonbroeders, schoonzusters, neven en nichten;

De familiën RASPOET, VAN DE VELDE,
DE SADELEER en NOYNAERT,

danken U voor uw gebeden en uw deelneming.