

Geloofd zij Jezus Kristus

Te Denderleeuw op 6 oktober 1964 ging naar het vaderhuis, in volle overgave aan de Heer en gesteerd door het Sakrament der zieken en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

Mevrouw

Maria-Emma Raspoet

Weduwe van de Heer

Remi De Schrijver

geboren te Denderleeuw op 3 december 1890.

Wanneer we terugbladeren in het levensboek van deze dierbare overledene komt een heilige huiver over ons gemoed. Haar man was een van de eerste, tragische oorlogsslachtoffers. Met haar talrijke kinderen stond ze voortaan alleen voor een uiterst moeilijke levensopdracht. Geluaterd en verrijkt door de vele ervaringen kon ze rustig over het leven vertellen.

Kristen-zijn zat haar in het bloed. Het was haar geen traditiedoe maar doorstane plicht, Godsgehoof en menslievendheid. Doorheen de laatste levensmaanden lag een bloedrode draad van beproeving geweven. In ons hart kunnen wij van haar bewaren het grote geduld waarmee ze haar pijnlijke ziekte heeft gedragen.

Een goed mens sterft altijd te vroeg. Een bijzonder

goed en fijn mens heeft deze wereld verlaten ; dat we haar tevens onze „moeder " mogen noemen, kan slechts de pijn om dit heengaan vergroten.

Dierbare kinderen en familie, moge het beeld van Uw moeder een zegen betekenen voor Uw leven. Ge zijt hartelijk bedankt om uw attenties en liefdevolle toewijding. Ik reken oo Uw biddende gedachtenis.

De families DE SCHRIJVER,
RASPOET,
VAN DER LINDEN,
en VAN DE VELDE

danken U voor de blijken van deelneming en gebeden.

druk ancy welle