

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand, ze zijn in vrede.
(Wijsheid 3, 1).

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

MARIA, VALERIA RASPOET,
weduwe van Mijnheer
ACHIEL UYTTERHAEGEN,

Geboren te Oosterzele, de 6 november 1901
en er godvruchtig overleden, de 7 januari 1960.
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

"Zo iemand mijn volgeling wil zijn, dan moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis iedere dag opnemen en mij volgen...
(Evangelie Lk-9, 23.)

Deze uitnodiging van de Zaligmaker is voor onze dierbare overledene als een levensprogramma geweest.

Als jonge vrouw gaf ze zich in trouwe liefde aan haar man, vol blij verlangen om met hem een gelukkig gezin te stichten. Zeer vroeg kwam de beproeving: een ongeluk bracht haar echtgenoot jarenlang in 't bed en maakte hem onbekwaam tot werken. In moedige zelfverloochening droeg ze bijna alleen de zorg voor het beproefd gezin.

Eigen leed verkropte ze en eigen ziekte hield ze lange tijd verborgen om dag na dag op weg te gaan naar de fabriek. Hoe dikwijls moet dit voor haar een kruisweg zijn geweest? Hoe kon ze 't blijven dragen, vroeg men zich af. Het was de liefde voor man en kind die haar voortdreef, het was haar gelovig gods betrouwen dat haar voor wanhoop kon behoeden. Ze was immer een oprechte kristene moeder die dagelijks bad: "Vader, Uw Wil geschiede.."

Geliefde Zoon, gedenk wat Vader en ik voor U deden, onthoud de wijze raad, volg het voorbeeld dat wij wilden geven, bid voor ons, vooral in elke zondagmis.

Ik dank U en alle Familieleden en Vrienden, die mijn lijden door hun zorgen hebben verlicht. Blijft mij in Uw gebed indachtig.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 70.56.19

Mijnheer Roger UYTTERHAEGEN ;
Mevrouw Wed. Richard RASPOET-BEECKMAN en Kinderen :

De Familie RASPOET ;
De Familie UYTTERHAEGEN ;
De Familie BEECKMAN ;
De Familie LEYMAN,

gevoelig voor Uw blijik van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.